

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek



Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

<http://bibliotek.dis-danmark.dk>

Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

Karen Madsen

Født 1871 i Sinding – død 1904 i Gjellerup

Anetavle og efterslægt



Udarbejdet og samlet af
Svend Aage Nielsen

Løgstør 2019

Indhold

Karen Madsen	side 03
Forældre	side 04
Bedsteforældre	side 08
Oldeforældre	side 14
Tipoldeforældre	side 21
Tip-2-oldeforældre	side 27
Tip-3-oldeforældre	side 35
Tip-4-oldeforældre	side 41
Tip-5-oldeforældre	side 45
Noter	side 46
Efterslægt i kort form	side 48

1. **Karen Madsen**, født 06.10.1871 i Søvnald i Sinding sogn, døbt 19.11.1871 i Sinding kirke, død 06.03.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, begravet 12.03.1904 på Gjellerup kirkegård.

Hun blev gift med Jakob Dusin Nielsen, 14.12.1894 i Ørre kirke, født 21.10.1874 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, døbt 25.10.1874 i Nøvling kirke, død 18.04.1961 i Herning, begravet 22.04.1961 på Gjellerup kirkegård.

Karen boede først i Søvnald i Sinding. Senere flyttede hun med forældrene til Ørre, og her blev hun konfirmeret d. 4.10.1885.

Som barn var hun "meget plaget af kirtelsyge, og da hun var 12 år, lå hun med 13 huller rundt om på halsen, knæ, arme og den ene fod var meget elendig", fortæller hendes far. "Jeg gik post den gang, og en dag i 1883, jeg var ude på turen, kom min søn Jens Majlund, løbende efter mig og skulle sige, at det var rent galt med Karen. Vi havde flere læger, blandt andre Wedel og en anden læge fra Herning samt en læge fra Silkeborg, uden at pigen blev bedre. Nu kørte jeg og Jens over til Glavind i Holstebro. Kvaksalveren flyede os noget hvidt pulver, som vi skulle strø i sårene - det skulle tage pinen, og så fik vi vistnok også noget andet med til patienten. Det varede ikke længe, inden sårene blev hele og pigen kom sig." (H.P.Hansen: Kløge folk:, bd 1, s. 109).

Efter vielsen kom hun og Jakob til at føre en ret omtumlet tilværelse. I 1895, da Alfred blev født, boede de i Neder Feldborg i Haderup; da Harald blev født i 1896, var de flyttet til Hammerum, og i 1898, da Anna blev født, boede de på Varhede Mark i Aulum. Så flyttede de til Sinding. Først boede de i Kirkehuset, hvor Lars blev født i 1900, senere i Brohuset, hvor Meta blev født i 1902.

Senere på året købte de et husmandssted i Gjellerup af Magnus Chr. Simonsen. Stedet, der var på ca. ½ td. hartkorn, var beliggende på Gudumkær Hede, og her blev Thilde født i 1903 - og endelig Maren d. 7.2.1904; men hun døde allerede 2 dage efter, og Karen, der formodentlig var svækket efter den sidste af de mange fødsler, kom ikke over det og døde en måned senere, kun 32 år gammel.

2. **Lars Madsen**, født 24.08.1836 i Søvnald i Sinding sogn, døbt 23.10.1836 i Sinding kirke, død 11.09.1928 i Karlsmose i Sinding sogn, begravet 17.09.1928 på Ørre kirkegård. Han blev gift med Ane Marie Pedersen, 02.05.1870 i Hjerm kirke, Lars Madsen er født i Søvnald i Sinding sogn. Som søn af en dyrlæge med stor virkekreds måtte han selvfølgelig tidligt hjælpe til derhjemme, og herom har han fortalt følgende til H.P. Hansen:

"Fader rejste rundt til de midt- og vestjydske Kroer, og der kunde folk saa møde med deres Plage og Svin. Men der var jo ingen Postgang paa den Tid, og derfor maatte jeg fra jeg var 9 Aar gammel løbe rundt med Meddelelser om, hvor og naar Fader mødte. Jeg husker, at jeg som 9-Aars Purk blev sendt til Trevad Mølle i Fly, det var i Marts Maaned, og nogle Dage derefter til Vinderslev Skovhus, hvorfra jeg skulde til Funder og hjem igen tredie Dagen. Otte Dage senere var jeg i Brande Kro, hvor jeg kom en Lørdag Aften. Om Søndagen maatte jeg blive og lege med Børnene, men næste Dag skulde jeg afsted til Give Kro, Omme Kro og Grindsted Kro, hvorfra jeg tog tilbage til Omme. Derfra skulde jeg til Nørre Omme, hvor min Morbroder boede, og Dagen efter til Sdr. Felding, Assing, Fjeldstervang og over Albæk hjem."

Samme efterår gik Lars til Vesterhavet for at bestille et læs fisk. I 4-5 dage lå han ude ved Husby Klit, da vejret var så slemt, at fiskerne ikke turde gå på havet. Så gik de ud, og Lars kunne løbe hjem igen. Men ligesom han kom til Sdr. Esp i Torsted, gik solen ned, og han nåede først hjem ved tretiden om natten. En anden gang skulle han gå til Løvel, den anden side Viborg, med besked, hen den ene dag og hjem den anden. Da han gik henad, satte han sine træsko ved en tørveskrue tæt ved Simmelkær, der kunne han jo tage dem dagen efter, men da han kom tilbage, var træskoene væk, og derfor fik Lars klø af faderen - efter en tur på ca. 40 km. Da var han omkring 10 år gammel.

Lars' søstre ville følge tidens skik og gå med ørenringe. Da Lars så det, ville han også gerne have ringe fæstede i ørerne. "Så skal jeg gerne hjælpe dig med at lave hullerne", sagde Mads, der fik fat i en stump bræt og en syl. Drengen lagde øret ned mod brættet, og dyrlægen slog sylen godt gennem øret og ned i brættet, hvorefter han gik sin vej! Lars sprang hylende op med brættet daskende om hovedet, til han endelig fik sylen fjernet. "Vil du't ha' hul i det andet øre?" spurgte faderen. Men Lars sagde nej tak - han var kureret.

Den 27. april 1851 blev han konfirmeret i Sinding kirke, og præsten betegnede både hans opførsel og hans kundskaber med et mg. Et par år efter, da han var 17, kom han i smede-lære hos Skjoldborg, der boede på Sønderland i Holstebro. Det var en stor forretning med 14-16 mand på værkstedet. Efter han var udlært, vendte han den 1.2.1857 tilbage til Søvnald, hvor han dels var tjenestekarl - senere gårdbestyrer - hos forældrene og dels virkede som smed.

Ane Marie Pedersen er født i Langagerhus i Resen sogn, hvor hendes mor, der var ugift, havde taget ophold for at føde sit barn. Som fader udlagde hun Peder Pære-gaard fra Borbjerg, og fik Ane Marie ikke andet fra ham, kom hun i hvert fald til at bære hans navn. Efter fødselen blev hun sat i pleje hos bedsteforældrene, Poul Jensen og Kirsten Madsdatter i Damgaardhus i Resen, hvor hun boede de følgende år. Da hendes mor giftede sig i 1855 og året efter flyttede til Sdr. Thalund i Ørre, rejste hun 1. april 1856 hjem til mo-deren og stedfaderen sammen med bedstemoderen, der var blevet enke året før. Den 27. april 1862 blev Ane Marie konfirmeret i Ørre kirke, hendes opførsel var "sædelig", og hendes kundskaber var meget gode. Hun arbejdede nu som tjenestepige, bl.a. i Sdr. Thalund i Ørre, som hun forlod i november 1865 for at rejse til Mejrup. Senere havde hun ophold i Lillefeldborg i Hjerm sogn, hvor moderen og dennes nye mand, Jens Majlund, boede.

Efter vielsen i Hjerm i 1870 førte Lars sin brud med sig hjem til Søvnald i Sinding, og året efter blev deres første barn født her. I 1873 ønskede hans forældre imidlertid at gå på aftægt, og af en eller anden grund blev det ikke Lars, der overtog stedet, men derimod hans søster og svoger.

I stedet købte Lars og Ane Marie 25.6.1873 husmandsstedet "Aldershvile" (ca. 0,3 tdr. hartkorn) på Foldager Mark i Ørre af Thomas Pedersen for 600 rigsdaler. Samtidig modtog de en del løsørebesætning af Ane Maries mor og stedfar, Sidsel og Jens Majlund, mod at disse til gengæld kom på aftægt i "Aldershvile".



"Aldershvile" – ved huset ses Lars og en af døtrene

Her nedsatte Lars sig så som smed, og her blev deres øvrige 8 børn født, 3 drenge og 5 piger; men det var ikke alt sammen lutter glæde, for to af drengene døde som ganske små.

Måske gik det heller ikke så godt med økonomien, i hvert fald søgte Lars stillingen som landpost på Sinding postrute, da den blev oprettet den 1. maj 1879, og fik den. Det var en tur på 4 mil. Den gik over Foldager, Egersgaard, Visgaard, Romvig, Sinding, Sønderlund, Aavad, Sinding Mølle, Sindinggaard, Aasbjerg, Brødjord, Schæfferiet, Remme, Kragssnap, Søvnal Skole, Stensbjerg, Haurssnap (Sofiendal) og hjem. Der var i førstningen ikke mange postsager, kun aviser til Visgaard, Romvig, Møllen, Sindinggaard, Aasbjerg, Kragssnap og Schæfferiet - og så var der enkelte ugeblade.

I 32½ år gik Lars post til alles tilfredshed og nåede således både at holde 25-års jubilæum og at blive betænkt med Dannebrogordenen, inden han gik af i 1910; og da han var afholdt for sin dygtighed og sit gode humør, gjorde beboerne et gilde for ham, og der blev overrakt ham gaver.

Med Ane Marie derimod gik det ikke så godt. Efter det yngste barns død blev hun "syg i hovedet" og måtte indlægges på sindssygeanstalten ved Middelfart, hvor hun døde den 3. april 1897.

Herom fortæller sønnen Jens Majlund, "at de i hans hjem i Ørre hørte varsel en tid, før hans mor døde i 1892, da var han 16 år. En aften hørte de, at det gav sådan bump på loftet, lige som et bræt, der falder ned. Faderen, Lars Madsen, gik op på loftet, men der var intet at se. Og en anden gang fortællerens to søstre og deres fader sad inde i stuen, lød det bestemt, som om en række sølvskeer, der hang i en skænk, faldt ned. En af pigerne så efter, men da hang skeerne på deres plads. Moderen døde i Silkeborg. Hun blev hentet hjem og båret ud i tærskeloen. I denne anledning hentede Lars Madsen nogle fjæl oppe fra loftet, og et af disse faldt ned på enden og gav sådan bump, som de havde hørt før. Og da Peder Brogaards kone var henne at hjælpe til i anledning af begravelsen, samlede hun sølvskeerne sammen i skænken, og da havde hun det uheld, at de gled fra hende, hvorved den samme lyd frem-kom, som de havde hørt før."

Sandhed eller "erindringsforskydelse"? Herom må den enkelte dømme, men det må dog konstateres, at både tidspunkt og sted for Ane Maries død er forkert erindret.

Hun blev begravet i Ørre den 10.4.1897, kun 48 år gammel.

Efter at Lars var gået af som post i en alder af 74 år, blev han boende i Ørre i mange år, men var bestemt ikke blevet affældig, en spadseretur hen og hjem til Herning samme dag - i alt ca. 25 km - regnede han bestemt ikke for noget.

I 1914 fik han en af sit livs oplevelser. Han var veteran fra 64, dvs. han nåede ikke med i krigshandlerne, men blev dog ikke snydt af den grund. Da krigen brød ud, var han en ældre karl på 28 år. Han havde trukket sig fri, nu blev han dog indkaldt som rekrut, men slap altså for at komme med i selve krigen. Da der 50 år efter, i 1914, blev holdt en stor soldaterfest i København, blev Lars atter "indkaldt", og havde da den sjældne ære, sammen med 17 andre veteraner, at komme til at bo på selve Amalienborg!

De kom en fredag aften og blev til mandag morgen. "Vi wa i hvær hwål o æ slot, o vi wa åså öwer ve æ ænk'dronning - de wa en stå's ræj.s, urn de sku ha kåst jæn' en fi.skjælling - rees, kost o losi' de wa gratis de hiele! A ka et' sæj. andt, end de wa en skjøn tu'r!" fortalte han senere.

Først i 1924 opgav han at bo i "Aldershvile" og flyttede hen til sønnen Jens Majlund i Karlsmose i Sinding, men endnu kunne han stadig svinge leen, når der skulle høstes, og hver søndag gik han til og fra Sinding kirke, uanset vejret. Da han i 1926 fyldte 90 år, var han stadig både ånds- og legemsfrisk, kun synet var det galt med.



Ved den lejlighed fik han tildelt Dannebrogskorset og skrev i sit takkebrev bl.a.

"Jeg har som ung Mand 2 Gange kørt med Kong Frederik d. 7., naar han var her paa Egnen sammen med Grevinde Danner. Jeg blev beordret af Sognefogeden til at møde i Herning med Heste. Første Gang kørte vi fra Herning til Vorgod, anden Gang fra Herning til Aulum.

Den 18. April 1914 var jeg til Veteranfest i København; jeg blev indkvarteret paa Amalienborg, og fik derved Hans Majestæt Kongen til Vært, hvad der i høj Grad bidrog til at gøre disse Festsdage uforglemmelige for mig saa længe jeg kan huske noget.

Vi fik Indbydelse til at besøge Hendes Majestæt Enkedronningen, besaa hele Lejligheden saavel der som hos Kongen, vi modtog et Fotografi af Kongen med Familie. Den Fest høre til en af mine kæreste Minder.

Efter Krigens Slutning var jeg sammen med 9 andre Veteraner fra 1864 i Sønderjylland for at bese de minderige Steder. Vi var i Sønderborg og paa Dybel og blev allevegne vel modtaget.

Modtag saa min Tak for Dannebrogskorset, som jeg lover at holde i ære den Tid jeg har tilbage, det var mig en Glæde i min Alderdom".

(Kilder: H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35. H.P. Hansen: Syner og varsler, 2. oplag 1957, side 76. Konrad Understrup: Sinding Sogn, 1917, side 24-27).

Børn:

1. i **Karen Madsen**, født 06.10.1871 i Søvndal i Sinding sogn, døbt 19.11.1871 i Sinding kirke, død 06.03.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, begravet 12.03.1904 på Gjellerup kirkegård. Hun blev gift med Jakob Dusin Nielsen, 14.12.1894 i Ørre kirke.

- ii **Mads Madsen**, født 04.03.1874 på Foldager Mark i Ørre sogn, døbt 08.03.1874 i Ørre kirke, død 01.04.1877 i Aldershvile i Ørre sogn, begravet 07.04.1877 på Ørre kirkegård.
 - iii **Jens Majlund**, født 31.07.1876 på Aldershvile i Ørre sogn, døbt 05.08.1876 i hjemmet, død 31.10.1960 i Herning, De Gamles Hjem, begravet 05.11.1960 i Herning. Navneændring fra Majlund Madsen o. 1905. Landmand i Lille Karlsmose i Sinding. Laulundgade i Herning. Han blev gift med Ane Johanne Larsine Hansen, 20.04.1904 i Bramdrup kirke, født 21.02.1878 i Harte sogn, død 15.10.1970 i Herning. Datter af Peder Hansen og Johanne Johansen.
 - iv **Sidsel Marie Madsen**, født 28.11.1878 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 08.12.1878 i Ørre kirke, død i Viborg. 1911 ugift i Viborg. 1916 overplejerske på Sindssygehospitalet i Viborg. Hun blev gift med Strange Pedersen, eft. 1916. Bosat Viborg. Ingen børn.
 - v **Maren Madsen**, født 01.04.1881 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 03.04.1881 i hjemmet, død 17.12.1961 i Sinding sogn, Hammerum hrd., begravet 21.12.1961 i Sinding. Hun blev gift med Johannes Marius Kristiansen, 31.12.1904 i Espe kirke, født 11.09.1881 i Espe Tingskov i Espe sogn, døbt 30.10.1881 i Espe kirke, død 24.08.1965 på Tuberkulosehospitalet i Holstebro, begravet 27.08.1965 i Sinding. Søn af ugifte Sofie Amalie Kristiansen (1904 i Amerika) og udlagt fader Jørgen Knudsen. Tjenestekarl i Lykkensæde i Hillerslev. Indsiddet i Espe Tingskov. Husmand i Ljørring; og på Sindinggaards Mark i Sinding fra o. 1915.
 - vi **Kirstine Madsen**, født 30.09.1883 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 07.10.1883 i Ørre kirke, død 25.10.1976 i Viborg. Hun blev gift med Søren Sørensen Kjær, 24.03.1908 i Ørre kirke, født 19.02.1877 i Brøndum på Salling, død 15.09.1960 i Viborg, Sortebrødre sogn, begravet 17.09.1960 i Viborg. Gårdejer i Kolkur i Ø. Resen, og i Lånum i Smollerup. Til sidst Aarhusvej 86 Viborg.
 - vii **Madsine Petrea Madsen**, født 22.07.1886 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 25.07.1886 i Ørre kirke, død i USA. Sygeplejerske. Udvandret til USA.
 - viii **Kristine Madsen**, født 03.02.1889 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 03.02.1889 i hjemmet, død 27.01.1985 i Herning, begravet 31.01.1985 på Ørre kirkegård. Sygeplejerske. Forstanderinde på børnehjem i Aalborg. Herning. Ugift.
 - ix **Viggo Madsen**, født 29.12.1894 i Aldershvile i Ørre sogn, døbt 29.12.1894 i hjemmet, død 26.01.1895 i Aldershvile i Ørre sogn, begravet 03.02.1895 på Ørre kirkegård.
3. **Ane Marie Pedersen**, født 06.05.1848 i Langergaardhus i Resen sogn, døbt 21.05.1848 i Resen kirke, død 03.04.1897 på Sindssygeanstalten ved Middelfart, begravet 10.04.1897 på Ørre kirkegård.

4. **Mads Larsen**, også kendt som Mads Larsen Dyr læge, født 1800 i Snejbjerg by i Snejbjerg sogn, døbt 14.09.1800 i Snejbjerg kirke, død 21.01.1892 i Søvn dal i Sinding sogn, begravet 30.01.1892 i Sinding kirkegård. Partner med Kirsten Jensdatter, også kendt som Kirstine, født 1801 i Gjellerup sogn, døbt 19.04.1801 i Gjellerup, død 22.12.1876 på Lindbjerggaard Mark i Gjellerup sogn, begravet 30.12.1876 i Gjellerup. Han blev gift med (2) Ane Marie Christensdatter, 07.07.1827 i Herning kirke, født 1800 i Gullestrup i Herning sogn, døbt 26.12.1800 i Herning, død 24.08.1831 i Sdr. Omme sogn, begravet 1831 i Sdr. Omme kirkegård. Han blev gift med (3) Maren Pedersdatter (Kolstrup), 02.07.1832 i Sdr. Omme kirke, "Den 14. September havde Huusmand Lars Madsen og Hustru Maren Hesselbjerg af Snejbjerg Bye en Søn til Daaben, der blev kaldt Mads. Barnets Moster fra Herningholm bar det..." meddeler Snejbjerg kirkebog for år 1800, og dermed var Mads Dyr læge introduceret i denne verden. Det første par år tilbragte han i Snejbjerg, men flyttede så med forældrene til Nyborg (Herninglund) i Herning sogn, og her blev han konfirmeret i 1816, både kund-skaber og opførsel var til mg.

Allerede den 9.7.1818, endnu før han var fyldt 18 år, fik han mod kaution udstedt et amtspas, så han kunne rejse til København, hvor han kom på veterinærskolen. Her kneb det vist lidt mere med den gode opførsel. Han var en stærk og modig mand, og det fortælles, at han engang sloges med 9 matroser samtidig, "han havde Sporer paa, og somme af Matroserne maatte krybe fra ham, saa medtagne var de. Selv den bekendte Slagsbroder, Jens Holm fra Herning, som saa derpaa, kunde ikke noksom berømme Mads" - de var jo begge fra samme sogn.

Da han havde taget dyrlægeeksamen, vendte han tilbage til Herningegnen, og ifølge over-leveringen var han stadig i besiddelse af både styrke og en vis dumdristighed. "En Gang var der stort Opløb paa Gelleruplund Marked, en stor Skare havde omringet en af de forhadte Toldforvaltere. Der blev raabt: Smid ham! Men ingen turde alligevel gøre det. Saa kom Mads Larsen, og da han saa, hvad der skulde gøres, sagde han: "Da skal A snaar smid' den Kaal!". Løb hastig ind i Kredsen og straks laa Toldforvalteren paa Jorden, hvorefter Stokkeslagene m.m. regnede ned over den arme Mand. Men Mads var væk. Var det blevet oplyst, at det var ham, der smed Forvalteren, havde Mads sikkert kommet i Tugthuset, thi der holdtes mange Retsmøder om Sagen. Men den Gang var Mads Larsen ikke meget kendt, han var 26 Aar, og hans "Bedrift" skete meget hastigt. Men den væsentligste Grund var sikkert den, at Folk holdt ubrødelig sammen mod disse Toldkontrollører, som gjorde Indgreb i deres Friheder." Det er gamle Jens Majlund, der har fortalt historien, idet han hævder selv at have overværet den som barn.

I 1825 blev han af Kirsten Jensdatter Fonnesbæk (1801-1876) i Herning udlagt som barnefader til datteren Abelone Johanne.

Den 7. juli 1827 - Mads var da dyrlæge i Herningby - blev han i Herning gift med Lars Christensens fraskilte hustru, Ane Marie Christensdatter af Holing. De slog sig ned på Sønderager, hvor sønnen Lars blev født i 1829. Så flyttede de til Gullestrup, hvor sønnen døde i 1830.

Samme år forlod de Herning og flyttede til Sdr. Omme, hvor deres næste søn, Las, blev født i december 1830; men heller ikke han blev gammel. Han døde i juni 1831, og kort tid efter, den 24.8.1831, døde også Mads' hustru, Ane Marie, kun 31 år gammel.

Efter at have levet som enkemand i knap et år giftede han sig igen. Denne gang med den 30-årige Maren Pedersdatter fra Østerby i Sdr. Omme.

Maren blev døbt den 29.8.1802 i Sdr. Omme. Hun blev konfirmeret samme sted i 1817, hendes kundskaber var mådelige, men hendes opførsel var ulastelig. Det blev den dog ikke ved med at være, for i 1826 fødte hun - uden at være gift - en datter, der var frugten af et bekendtskab med en strømpehandler ved navn Hans Christensen.

Mads Larsen og Maren Pedersdatter blev gift den 2.7.1832 i Sdr. Omme; men straks efter forlod de sognet og slog sig ned i Søvn dal i Sinding, hvor deres 5 fælles børn blev født.

Det kan i øvrigt forekomme besynderligt, at Mads besluttede sig for at slå sig ned som dyrlæge netop i Sinding, for ifølge hans søn havde han, allerede før han rejste til Sdr. Omme, af justitsråd Fjelstrup på Sindinggaard fået tilbudt gården Søvn dal kvit og frit og fri for 6 års skatter, hvis han ville begynde som dyrlæge der, men han afslog tilbuddet.

Nu købte han så i stedet i december 1833 en parcel fra Søvnal for 30 rigsdaler, og her byggede han en gård og anlagde en pæn have med mange frugttræer, en sjælden ting den gang.

Mads var i mange år den eneste eksaminerede dyrlæge i Hammerum herred, og hans di-strikt derfor umådelig stort. Sønnen Lars måtte ofte løbe henved 10 mil for at bringe bud om, at der ved kirkestævne skulle bekendtgøres, at faderen den og den dag ved den lokale kro skar plage og udbødede søer, hvilket var hans speciale. Han fik 3 mark for at skære en plag og 2 for at bøde en so. I Aulum kro var der en dag ca. 60 søer, og en gang var der 50 søer i deres indelukkede gård i Søvnal, har sønnen Lars fortalt, "saa det gav skillinger".

"Efter nogle Aars Forløb sad Mads Dyr læge som en lille Konge paa sin Gaard paa Søvnal Mark, der var ikke andre virkelige Dyr læger i mange Miles Omkreds, der var jo nok Hjemmedyr læger som Niels Knudsen i Sinding og andre i Sognene, men hvad regnede Mads dem, de havde jo intet lært".

I december 1841 blev han valgt ind i sogneforstanderskabet, og ved det konstituerende møde i 1842 blev han skolepatron. Han var vist den, der talte småfolks sag, i hvert fald var det ham der i 1843 fremførte en klage fra husmændene i Nyby over for meget hoveriarbejde.

Men nogen helgen var han dog ikke. I 1845 blev han af Else Nielsdatter Steensberg (1821-1899) udlagt som barnefader til datteren Karen Steensberg.

I folkemunde gik der mange historier om Mads Dyr læge, her bringes nogle af dem:

"En Gang var der Julegilde paa Nørholm ved Herning. En Del af Gæsterne skulde blive i Gaarden om Natten. Nu var der ingen, der holdt af at sove ved Sønnen, Jens Holm, der var en berygtet Slagsbroder; men saa sagde Mads Dyr læge, at det vilde han godt. Da de to kom ind i Gæstekammeret, fortalte Jens op om, at han desværre undertiden kunde faa nogle fæle drømme, og da kunde han være ret urolig i Sengen. Jo, det kendte Mads Dyr læge saa godt, thi det samme var netop ogsaa Tilfældet med ham! Naa, de kom jo i Seng og lagde sig til at sove. Men længe havde de ikke slumret, før Jens gav sig til at drømme. Han slog ud med Armene, og det var Mening, at Dyr lægen skulde have nogle Knubs i Ansigtet, saadan i al "Uskyldighed". Men Mads dækkede sig saa godt han kunde og tog heller ingen Skade af Jens's kraftige Drømmerier, saa faldt Jens Holm endelig til Ro. Men lidt efter begyndte Mads at drømme.

"Hop-Hop-Hyp-hyp!" sagde han. Det skulde jo forestille, at han var ude at ride, han red nemlig altid ud i sin Praksis. Og saa med et sætter han med voldsom Kraft sit ene Ben, paa hvilket han havde fastspændt en Spore, ind i Siden paa Jens, der med et rædsomt Brøl sprang ud af Sengen. Men siden kunde begge sove uden at drømme."

En anden gang "blev Herredsfogdens Hund paa Nørholm syg, og der kom Bud efter Dyr læge Brockdorff i Herning, som kurerede paa Hunden. Men nu var der nogle, der bildte Herredsfogden ind, at det var meget bedre at hente Mads Dyr læge. Hunden laa i Sovekammeret i Puder. Mads sagde: "De æ skidt, en Hund skal have det køligt". Den skulde ligge i Salen. Der kom saa Bud til Apoteket, og saa snart Brockdorff saa det, skulde han om og se, hvilken Medicin Mads havde ordineret - det var kun Bomolie. Hunden døde forøvrigt Dagen efter, men Mads var 14 kr. rigere - ellers tog han 1 Specie for en Tur til Herning."

"Jesper i Sunds Mølle gav sig ud for Dyr læge. Engang var han hentet til en Ko, som ikke kunde faa Kalv, Jesper skar saa Hovedet af Kalven. Imidlertid maatte man hente Mads Dyr læge. Da han kom sagde han: I skulde have skaaret Hovedet af Jesper, saa kunde jeg have reddet baade Ko og Kalv. Hjemmedyr læger holdt han ikke af."

"Naar der skulde Bud til Mads Dyr læge, maatte en Karl eller Dreng afsted, men Mads var jo ikke saadan at træffe; der kunde da, naar han kom hjem, godt sidde en halv Snes Stykker inde i Stuen, men den Gang forrettede man ikke sit Ærinde saa hurtigt. Mads kunde godt gaa en Runde derinde, uden at nogen mælede et Ord, endda det kunde haste med at faa ham. Mads gik da ind i Sengekammeret, men noget efter kom der Bud ind til ham, at der var nogen, der vilde snakke med ham. Det kunde han jo ikke vide, han havde lige været der-inde, men naar han saa kom, fik Gæsterne endelig Munden paa Gled.

En af Grundene til, at man ikke tog hastig til Orde var, at Mads kunde være slem til at gøre Nar ad Folk, og var han i daarligt Lune, kunde ingen sige noget rigtigt for ham, han vendte Ordene om.

Men naar han kom om i Hjemmene og var i godt Lune, fortalte han Historier, og han fortalte godt, og han havde jo set og hørt meget."

Ilder var han dog stadig. "Man havde den Gang en Degn, der hed Fallesen... Han var haard ved Børnene, og Mads Dyr læge var derfor efter Degnen en Aften. Fallesen stævnedes Mads, og i Retten fremviste

Degnen en stor Sten, som han paastod, at Mads vilde have kylt efter ham. Mads Dyrslæge blev vred og sagde: De æ Löwn' - din löwnfuld Å'nd! Sagen faldt, efter hvad man fortæller, uden at Mads kom i Fortræd."

Så heldig var han ikke en anden gang, han stod anklaget.

Den 19.11.1868 var han i et inserat i Aarhus Stifttidendes Følgeblad fremkommet med nogle mindre pæne bemærkninger om købmand Wium i Holstebro. Denne anlagde sag ved herredsretten, og her blev Mads i 1870 idømt en bøde på 10 rigsdaler - eller, hvis han ikke betalte til tiden, 3 dages simpelt fængsel - for det krænkende indhold i bladet; desuden skulle han betale sagens omkostninger med 20 rigsdaler.

I 1873 besluttede Mads og Maren at overlade gården til deres yngste datter Maren og hendes mand, mod at de selv kunne blive boende der på aftægt. Ingen af parterne havde vel tænkt, at det skulle komme til at dreje sig om ca. 20 år, og særlig indlysende var det vel heller ikke, for Mads havde tit været i fare på sine mange rejser ad simple veje og gennem gamle vadesteder.

"Som gammel Mand væltede han engang og fandtes liggende under Vognfaddingen uden dog at have taget videre Skade... Han red næsten altid omkring, og han havde gerne en Hest saa gal, at hverken han selv eller andre kunde komme til den; naar han skulde op der-hjemme, trak han den hen til Diget tæt ved Stuehuset.

Naar man saa Mads Dyrslæge med sin skarpe Profil komme ridende i Landskabet, og det saas jo tit, da syntes man, at han og Hesten hørte saa inderlig sammen, som var de udhugget af et Stykke, saa de ikke kunde skilles ad. Dette skete dog i alt Fald en Gang, da han red ved Ørregaard. Hesten kom til at stumle, og og Mads gled ned over Hestens Hals. Kort efter døde han"

(Kilder: H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35. Konrad Understrup: Sinding Sogn, 1917, side 24-27, 175-177. Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol (B79-SP24) s. 262 og (B79-SP39) s. 700. Bogen om Krogstrup-Slægten).

Partner med Else Nielsdatter, født 04.08.1821 i Stensbjerg i Sinding sogn, døbt 10.08.1821 i hjemmet, død 18.12.1899 på Søvnald Mark i Sinding sogn.

Barn af Kirsten Jensdatter:

- i **Abelone Johanne Madsdatter**, født 22.02.1825 i Herning, døbt 22.02.1825 i hjemmet, død eft. 1880. Hun blev gift med Christen Pedersen, 30.12.1869 i Gjellerup kirke, født 18.03.1837 i Gjellerup sogn, døbt 27.03.1833 i Gjellerup kirke, død eft. 1880. Enkemand. Husmand i Vasehusene i Gjellerup.

Børn af Ane Marie Christensdatter:

- ii **Lars Madsen**, født 26.02.1829 i Sønderager i Herning sogn, døbt 1829 i Herning kirke, død 28.02.1830 i Gullestrup i Herning sogn, begravet 1830 i Herning kirkegård.
- iii **Las Madsen**, født 03.12.1830 i Sdr. Omme sogn, døbt 1830 i Sdr. Omme kirke, død 29.06.1831 i Sdr. Omme sogn, begravet 1831 i Sdr. Omme kirkegård.

Børn af Maren Pedersdatter (Kolstrup):

- iv **Karen Hansdatter**, født 26.10.1826 i Sdr. Omme sogn, død 19.09.1870 i Herning. 1845 tjenestepige i Sunds. Hun blev gift med Anders Mikkelsen (Søndergaard), 07.08.1851 i Sinding kirke, født 26.03.1823 i Gullestrup i Herning sogn, døbt 26.03.1823 i hjemmet, død 29.01.1904 i Vestertoft i Nøvling sogn, begravet 06.02.1904 i Nøvling. Gmd. Søndergaard i Gullestrup i Herning. Senere i Nøvling. Gift 2 med Karen Kirstine Nielsen.
- v **Lars Madsen**, født 24.08.1832 i Søvnald i Sinding sogn, døbt 1832 i Sinding kirke, død 23.06.1833 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 1833 i Sinding kirkegård.

vi **Ane Marie Madsen**, født 07.06.1834 i Søvnaldal i Sinding sogn, døbt 07.09.1834 i Sinding kirke, død 04.01.1917 i Herning, begravet 11.01.1917 på Herning kirkegård. Boede til sidst Østergade 44, Herning. Hun blev gift med Poul Christian Thomsen, 02.10.1857 i Sinding kirke, født 30.06.1837 i Sønderlund i Sinding sogn, døbt 09.07.1837 i Sinding kirke, død 24.10.1893 i Herning, begravet 29.10.1893 på Herning kirkegård. Landmand i Sønderlund i Sinding; 1880 i Langvadbjerg i Snejbjerg; 1883, 1893 indsidder i Herning. Uldhandler.

2. vii **Lars Madsen**, født 24.08.1836 i Søvnaldal i Sinding sogn, døbt 23.10.1836 i Sinding kirke, død 11.09.1928 i Karlsrose i Sinding sogn, begravet 17.09.1928 på Ørre kirkegård. Han blev gift med Ane Marie Pedersen, 02.05.1870 i Hjerm kirke.

viii **Else Kathrine Madsen**, født 14.12.1838 i Søvnaldal i Sinding sogn, død 20.03.1913 i Herning, begravet 26.03.1913 i Herning. 1890 enke og vaskekone i Herning By. Senere aldersomsunderstøttelse. Nørregade 16, Herning. Hun blev gift med Peder Sigaard Sørensen, 19.11.1858 i Sinding kirke, født 05.05.1833 i Gullestrup i Herning sogn, døbt 16.05.1833 i Herning kirke, død 18.02.1881 i Brændgaard i Herning sogn. Landmand i Aulum, Landpost i Brændgaard i Herning. 1880 bor han hos Knud Sørensen i Brændgaard, mens Else Kathrine er husbestyrerinde for svogeren Anders Mikkelsen (Søndergaard) i Gullestrup.

ix **Maren Madsen**, født 09.04.1842 i Søvnaldal i Sinding sogn, døbt 1842 i Sinding kirke, død 25.11.1887 i Søvnaldal i Sinding sogn, begravet 1887 i Sinding kirkegård. Hun blev gift med Jokum Christian Jørgensen, 25.10.1866 i Sinding kirke, født 23.06.1841 i Tjørring sogn, død 27.08.1919 i Herning. Tjenestegjorde ved 2. Trainkuskedepots Arbejdskommando ved Ingeniørerne ved Dybbøl skanser. Hædersgaven i 1914, nr.20049 i Rigsarkivet. Adr. 1876, Søvnaldal by, Sinding sogn, Adr.1913, Enkemand, Alderdomsasylet, Herning.

Barn af Else Nielsdatter:

x **Karen Steensberg**, født 08.03.1845 i Sinding sogn, døbt 24.03.1845 i Sinding kirke, død 18.01.1934 i Limgrav Huse i Nr. Omme sogn, begravet 24.01.1934 i Ørnghøj. Hun blev gift med Anders Christian Thomassen, også kendt som Anders Kristian Thomsen, født 31.03.1839 i Mejrup sogn, død 07.10.1921 i Limgrav Huse i Nr. Omme sogn, begravet 14.10.1921 i Ørnghøj. Søn af ugifte Ane Katrine Andersdatter og Thomas Christensen. Husmand og landpost i Kousgaardhus i Mejrup. Haursnap i Vinding. Fra 1898 i Nr. Omme (Askov matr. nr. 7f).

5. **Maren Pedersdatter (Kolstrup)**, født 1802 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, døbt 29.08.1802 i Sdr. Omme kirke, død 01.08.1895 i Søvnaldal i Sinding sogn, begravet 04.08.1895 i Sinding kirkegård. Partner med Hans Christensen. Hun blev gift med (2) Mads Larsen, også kendt som Mads Larsen Dyrlyge, 02.07.1832 i Sdr. Omme kirke.

Barn af Hans Christensen:

i **Karen Hansdatter**, født 26.10.1826 i Sdr. Omme sogn, død 19.09.1870 i Herning. 1845 tjenestepige i Sunds. Hun blev gift med Anders Mikkelsen (Søndergaard), 07.08.1851 i Sinding kirke, født 26.03.1823 i Gullestrup i Herning sogn, døbt 26.03.1823 i hjemmet, død 29.01.1904 i Vestertoft i Nøvling sogn, begravet 06.02.1904 i Nøvling. Gmd. Søndergaard i Gullestrup i Herning. Senere i Nøvling. Gift 2 med Karen Kirstine Nielsen.

6. **Peder Christensen**, også kendt som Peder Christensen Pæregaard, født 31.10.1818 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 31.10.1818 i hjemmet, død 26.02.1876 i Porskjærhus i Hjerm sogn, begravet 05.03.1876 i Hjerm kirkegård. Peder Christensen blev født i 1818 i Lille Perregaard i Borbjerg og i 1833 blev han konfirmeret i Borbjerg kirke, hans kundskaber var gode og hans opførsel u. m. g. Til maj 1834 kom han ud at tjene i Sdr. Hjerm, men i 1837 vendte han hjem igen. Året efter kom han på session, og her blev hans højde målt til 62½ tomme (ca. 164 cm). De kom-mende år var han med mellemrum hjemme, især efter faderens død, da moderen selv drev gården videre. I 1848 blev Peder Perregaard af Sidsel Poulsdatter udlagt som fader til hendes nyfødte barn, Ane Marie. Senere kom han til Hjerm, hvor han døde som husmand i Porskjærhus i 1876 i en alder af 57 år - vist nok ugift. Partner med Sidsel Poulsdatter.

Børn:

3. i **Ane Marie Pedersen**, født 06.05.1848 i Langergaardhus i Resen sogn, døbt 21.05.1848 i Resen kirke, død 03.04.1897 på Sindssygeanstalten ved Middelfart, begravet 10.04.1897 på Ørre kirkegård. Hun blev gift med Lars Madsen, 02.05.1870 i Hjerm kirke.
7. **Sidsel Poulsdatter**, født 21.08.1821 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 21.08.1821 i hjemmet, død 27.05.1876 i Aldershvile i Ørre sogn, begravet 02.06.1876 på Ørre kirkegård. Hun blev konfirmeret i Resen kirke den 10.4.1836 med gode kundskaber og sædeligt forhold - det sidste kneb det senere at leve op til. Som 18-årig forlod hun Resen for at blive tjenestepige hos Søren Simonsen i Bastrup i Asp sogn, og hun var sikkert i samme erhverv de næste 15 år, men måtte dog bryde af et par gange på grund af lykkelige - eller nok nærmere ulykkelige - omstændigheder. Første gang søgte hun hjem til forældrene i Damgaardhus, og her fødte hun den 10.12.1844 sønnen Poul Jensen; som barnefader udlagde hun Jens Simonsen i Vejrum. Sønnen kom i pleje hos bedsteforældrene; men han døde allerede den 28.2.1849. Anden gang søgte hun til Langergaardhus, også i Resen, hvor hun så den 6.5.1848 fødte datteren Ane Marie, der ligeledes kom i pleje hos bedsteforældrene. Senere kom Sidsel til Hjerm, men den 17.2.1855 rejste hun til Ølby, hvor hun skulle tjene hos den 70-årige enkemand Christen Nielsen i Foldgaard, og ham blev hun gift med allerede den 16. marts 1855. Året efter købte ægteparret Sdr. Thalund i Ørre, og hertil flyttede de i april 1856. Samtidig flyttede også Sidsels mor, datter og søsterdatter til Ørre for at tage ophold hos dem. I august 1863 døde Christen Nielsen, 79 år gammel, og Sidsel sad nu som enke på Sdr. Thalund; men da Christen havde børn i sit første ægteskab, og da de ifølge et testamente imellem ham og Sidsel fra 1855 skulle arve 1/3 af boets værdi, så måtte hun udrede 1000 rdl. til dem, hvilket hun klarede ved at udstede en panteobligation på beløbet, med sikkerhed i gården. Allerede den 26. januar 1864 giftede hun sig igen, denne gang med den 54-årige enkemand Jens Albretsen Majlund, der var aftægtsmand i Lyneborg i Nr. Felding. De afhændede straks Sdr. Thalund og tog senere ophold i Lillefeldborg; men i 1873 vendte de tilbage til Ørre, idet Sidsels datter og svigersøn da købte husmandsstedet "Aldershvile", og hos dem kom Sidsel og Jens Majlund på aftægt. Sidsel Poulsdatter døde i "Aldershvile" i 1876, og hun blev begravet på Ørre kirkegård, knap 55 år gammel. Jens Majlund blev boende hos steddatteren og svigersønnen endnu nogle år, også efter han giftede sig for 3. gang med Mariane Kristensdatter, men senere rejste de til Skjerk i Aulum, hvor han døde i 1901, 92 år gammel.

(Kilder: Hammerum Herreds Skifteprotokol 1863, side 262, 275b-276b, 289a. Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol (B79-SP43) side 259 nr. 697 og (B79-SP48) s. 357 nr. 238).

Partner med Jens Simonsen. Partner med Peder Christensen, også kendt som Peder Christensen Pæregaard. Hun blev gift med (3) Christen Nielsen, 16.03.1855 i Ølby kirke, født 1785, død 05.08.1863 i Sdr. Thalund i Ørre sogn, Ringkøbing amt, begravet 12.08.1863 i Ørre kirkegård. Hun blev gift med (4) Jens Albertsen Majlund, 26.01.1864 i Ørre kirke, født 1809 i Majlund i Karup sogn, død 29.11.1901 i Skjerk i Aulum sogn, begravet 06.12.1901 i Aulum kirkegård.

Barn af Jens Simonsen:

- i **Poul Jensen**, født 10.12.1844 i Damgaardhus i Resen sogn, Skodborg hrd., død 28.02.1849 i Resen sogn.

Barn af Peder Christensen:

3. ii **Ane Marie Pedersen**, født 06.05.1848 i Langergaardhus i Resen sogn, døbt 21.05.1848 i Resen kirke, død 03.04.1897 på Sindssygeanstalten ved Middelfart, begravet 10.04.1897 på Ørre kirkegård. Hun blev gift med Lars Madsen, 02.05.1870 i Hjerm kirke.

8. **Lars Madsen Sjællænder**, født ca. 1766 (se note 1), død 28.02.1836 på Over Feldborg Hede i Haderup sogn, begravet 08.03.1836 på Haderup kirkegård. Han blev gift med Maren Christensdatter Hesselbjerg, 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital, "I sidste Halvdel af 1700-Tallet kom en ung Karl fra Sjælland til Ikast, hvor han blev gift med en Pige fra Hesselbjerg. Manden hed Lars Madsen, men kom naturligvis til at hedde Lars Sjællænder, og Pigen hed Ane Berthelsdatter, hvis jeg ikke tager fejl." Sådan fortæller H.P. Hansen i 1926 efter et interview med Lars Sjællænders sønnesøn. Lad os straks slå fast, at han tog fejl. Desuden oplyses det, at Lars Sjællænder var gift 2 gange; heller ikke denne oplysning er rigtig.

At sønnesønnen mente det, skyldes jo nok, at ægteparrets børn ikke var helsøskende; men det skal Lars Sjællænder ikke lastes for.

Lad os derfor begynde med Maren. Hun blev født i Trælund i 1767 og døbt i Tjørring kirke den 22. februar samme år. Ved dåben blev hun båret af sin moster, Peder Hernings datter, og fadderne var Peder og Christen Herning fra Linaa i Sunds, Karen Pedersdatter, Anne Troelsdatter og Troels Lunds kone i Trælund.

Maren Christensdatter blev tidligt faderløs, og da forældrene tillige var småkårsfolk, måtte Maren vel tidligt ud som tjenestepige; i 1787 er det nok hende der tjener hos Jens Brogaard i Tjørring By. Senere kom hun til herregården Møltrup, og her gik det galt for hende. Tjørring kirkebog oplyser den 29.11.1793: "hjemmedøbt Maren Christensdatter Hesselbjerg i Østergaard i Tjørring hendes uægte barn, blev kaldet Zidsel. Barnets fader blev angivet at være Jens Podemester, hendes medtjener paa Herregaarden Møltrup, hvor besvangrelsen og er sket."

Som enlig mor med et uægte barn var Marens udsigter for fremtiden ikke de bedste, men hun var heldig. I 1783 havde enkedronning Juliane Marie skænket en gård ved siden af Frederiks Hospital til Fødselsstiftelsen i København, og her blev i 1787 oprettet Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, der bl. a. fik til opgave hvert år fra provinsen at modtage 10-12 kvinder til oplæring i jordemodergerningen. Blandt de udvalgte er Maren, så omkring 1795 rejser hun til København, imens kommer datteren Zidsel velsagtens i pleje hos mormoderen.

Herovre møder hun Lars Madsen, der er født o. 1766, sandsynligvis på Sjælland. De bliver gift 17. september 1797 i Almindelig Hospitals sogn i København. Ugen efter, den 25. september, tager hun sin eksamen og kan nu begynde som jordemoder. De vender derfor tilbage til hendes fødeegn, og 22. juni 1798 bliver deres første fællesbarn døbt i Tjørring kirke.

Kort efter datterens fødsel bliver Lars Sjællænder husmand i Snejbjerg By, og her forøges familien med en søn og endnu en datter. Desværre er familien "glemt" ved folketællingen i 1801, men ifølge lægdsrullen skulle de have opholdt sig der til o. 1804.

I 1805 er de flyttet til Nyeborg (dvs. Herninglund) i Herning, hvor Lars er gårdejer, og hvor endnu to sønner bliver født. Samtidig bliver Maren Hesselbjerg mere og mere anvendt som jordemoder. I Herning kirkebog får hun den 20.8.1807 betegnelsen "erfaren og udmærket duelig". Og samme sted får man allerede et par år før et lille indblik i hendes arbejdsmetoder, da hun 25.8.1805 kommer med en indberetning om et dødfødt barn: "Der blev anvendt alle mulige Midler og Haandgreb paa at bringe Barnet til Live, neml. - ved at komme det i varmt Bad - at opskyde Brystmusklerne - børste det ad Rygraden og under Fødderne - at holde stærk Lugt for Næsen og paa Brystet men alt dette var forgieves." Endnu i 1826 omtales hun som "Gjordemoder Maren Hesselberg af Nyborg", men på det tidspunkt var hun nu nok holdt op med at praktisere, for allerede i 1820 havde datteren Anne fået bestalling som jordemoder i Herning, Rind, Snejbjerg og Tjørring sogne.

Om Lars Sjællænder har både Evald Tang Kristensen og H.P. Hansen fortalt nogle småtræk:

"Lars Sjællænder trak selv læsset op af Lillelund mødding, da han havde forlæst hestene, men træskoene revnede også på fødderne af ham."

"I begyndelsen af 1800årene købte Lars "Sjællænder" Herninglund i Herning Sogn. Under pengekrisen solgte Lars et par bøller til herrredsfoged Casper Møller på Højris i Ikast for 1400 daler. De havde en kvie, som han var budt 500 for, og havde de solgt den, kunne de have betalt al deres gæld; men konen satte sig imod salget, og så gik de en tid efter fra gården af armod."

Det gik altså ikke godt for Lars og Maren, da krisen satte ind efter statsbankerotten i 1813, men for landbruget var krisen langvarig og mange fallitter hørte 1820-erne til.

Først i 1828 forlod de Herning og rejste til Haderup, hvor Lars blev husmand på Over Feldborg Hede. Her døde han den 28. februar 1836, knap 70 år gammel, han blev begravet i Haderup den 8. marts.

I april samme år rejste Maren til Sinding, hvor hun fik ophold hos sønnen Mads Dyr læge, og her døde hun den 1. januar 1840, 73 år gammel.

(Kilder: H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35. H.P. Hansen: Kæltringejagten, 1966, side 216. Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger. 1-4 afd. 1891-93, 2. afd. s. 183. Hardsyssels Årbog 1956 side 150 ff. Danmarks Jordemødre I-III. Redigeret af W. Nellemose. Eget Forlag 1935).

Børn:

- i **Anne Larsdatter**, født 1798 i Tjørring sogn, døbt 22.06.1798 i Tjørring kirke, død 07.04.1889 i Herning, begravet 1889 i Herning kirkegård. Jordemoder i Herning. Hun blev gift med Jens Enevoldsen Kjær, 08.10.1821 i Herning kirke, født 09.01.1801 i Herning, døbt 27.09.1801, død 15.02.1890 i Herning. Boelsmand i Herning By.
 4. ii **Mads Larsen**, også kendt som Mads Larsen Dyr læge, født 1800 i Snejbjerg by i Snejbjerg sogn, døbt 14.09.1800 i Snejbjerg kirke, død 21.01.1892 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 30.01.1892 i Sinding kirkegård. Partner med Kirsten Jensdatter, også kendt som Kirstine. Han blev gift med (2) Ane Marie Christensdatter, 07.07.1827 i Herning kirke. Han blev gift med (3) Maren Pedersdatter (Kolstrup), 02.07.1832 i Sdr. Omme kirke. Partner med Else Nielsdatter.
 - iii **Esther Christine Larsdatter**, født 1802 i Snejbjerg by i Snejbjerg sogn, døbt 10.10.1802 i Snejbjerg kirke, død eft. 1855. Hun blev gift med (1) Esper Laursen, også kendt som Jesper Lauridsen, 27.12.1825 i Herning kirke, født 1797 i Feldborg i Haderup sogn, død 07.02.1841 i Ryde sogn. Fæstehmd. Overfeldborg Hede; hmd. og daglejer i Rotvig i Aulum (1834); hmd. Stendis i Ryde. Fundet død på marken. Hun blev gift med (2) Jens Pedersen, 23.03.1842 i Ryde kirke, født 1808 i Hjerm sogn. 1845 i Hjerm Fattighus (1850 bortløben).
 - iv **Christen Larsen Sjællænder**, født 1805 i Nyborg i Herning sogn, døbt 10.02.1805 i Herning kirke, død 1834/1840 (se note 2). 1826,1827 indsidder i Herning. 1834 husmand i Over Feldborg i Haderup. Han blev gift med Elisabeth Noline Nielsdatter, 05.04.1825 i Herning kirke, født 1802 i Holing i Herning sogn, døbt 07.06.1802 i Herning, død 29.04.1847 på Over Feldborg Hede i Haderup sogn, begravet 09.05.1847 i Haderup. Dt. af Niels Poulsen og hstr. Inger Lauridsdatter, Holing. 1840 og 1845 enke i Haderup.
 - v **Anders Larsen**, født 13.07.1807 i Nyborg i Herning sogn, døbt 16.08.1807 i Herning kirke, død 20.08.1880 i Ilskov i Sunds sogn, begravet 25.08.1880 i Sunds kirkegård. Hmd. i Oversimmelkjær til 1844; i Sønderos i Sunds 1844-, Ildsgaard -1880. Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter, 11.04.1838 i Ørre kirke, født 1800 i Ikast sogn, død 12.02.1864 i Ildsgaard i Sunds sogn, begravet 19.02.1864 i Sunds. Christen Knudsen af Karup hans fraskilte hustru, som under den 17. juli 1835 er meddelt bevilling til ægteskabs aldeles ophævelse og under 23. august 1837 til nyt ægteskab at indgaa. Han blev gift med (2) Johanne Jensen, født 08.03.1830 i Orneborg i Rind sogn, døbt 14.03.1830 i Rind kirke, død 03.04.1894 i Ilskov i Sunds sogn, begravet 11.04.1894 i Sunds. Ikke viet i Sunds. Datter af Jens Nielsen og Karen Jensdatter.
9. **Maren Christensdatter Hesselbjerg**, født 1767 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 22.02.1767 i Tjørring kirke, død 01.01.1840 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 12.01.1840 på Sinding kirkegård. Partner med

Jens * Thomsen, født 1762 i Ø. Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 24.10.1762 i Tjørring, død 23.06.1844 i Holing i Herning sogn, begravet 29.06.1844 i Herning, *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til datteren Sidsel (ved Sidsels fødsel: Jens Podemester). Gmd. Meldgaard i Holing By i Herning. Hun blev gift med (2) Lars Madsen Sjællænder, 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital.

*Barn af Jens * Thomsen:*

- i **Sidsel Jensdatter**, født 1793 i Østergaard i Tjørring sogn, døbt 29.11.1793 i Tjørring kirke, død 17.01.1871 i Birk i Gjellerup sogn, begravet 22.01.1871 på Gjellerup kirkegård. En af Evald Tang Kristensens visesangersker. Hards. Årbog 1956 s. 150 ff. 1840-47 i Lind, 1847-o.69 Lundgaard i Gjellerup, 1869-71 i Birk. Hun blev gift med Anders Jensen, 10.11.1815 i Herning kirke, født 1786 i Herning sogn, døbt 19.02.1786 i Herning, død 23.05.1842 i Lind i Rind sogn. Indsiddet i Fonvad i Smejbjerg 1816. Lmd. (1820)-40 Herning, 1840-42 Lind.

Barn af Lars Madsen Sjællænder: se denne

10. **Peder Jensen Kolstrup**, født aug. 1746 i Sdr. Omme sogn, døbt 07.08.1746 i Sdr. Omme kirke, død 17.12.1826 på Fattiggaarden i Sdr. Omme sogn, begravet 23.12.1826 i Sdr. Omme kirkegård. Han blev gift med (1) Birgitha Nielsdatter, 03.10.1784 i Sdr. Omme kirke, født 1766, død 1786 i Sdr. Omme sogn, begravet 23.07.1786 i Sdr. Omme kirkegård. Han blev gift med (2) Else Kathrine Poulsdatter, 02.09.1796 i Sdr. Omme kirke, I 1787 nævnes Peder som kromand, gårdbeboer og sognefoged i Østerby i Sdr. Omme, og her fødtes datteren Birthe Marie i 1796. I 1801 står han opført som husmand og jordbruger i Kirkeby. Omkring 1803 flytter han tilbage til Østerby, hvor han køber et husmandssted med et hartkorn på tdr. 0-2-0-½. Nogle år efter købte sognet Peder Jensens husmandssted til fattiggård, med den forpligtelse, at "Peder Jensen med hustrue forbeholder sig beboelse og næringsbrug af bemeldte sted." Desuden skulle sognet drive stedet med hensyn til avlsbrug og øvrige nødvendigheder.

Barn af Birgitha Nielsdatter:

- i **Jens Pedersen**, født 04.09.1785 i Sdr. Omme sogn, døbt 11.09.1785 i Sdr. Omme kirke, død 1785 i Sdr. Omme sogn, begravet 20.11.1785 i Sdr. Omme kirkegård.

Barn af Else Kathrine Poulsdatter:

- ii **Birthe Marie Pedersdatter**, født 1796 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 20.11.1796 i Sdr. Omme kirke, død 1845/1851. Ved sønnens vielse i Tyrstrup 4.4.1851 omtales hun som afdød. Hun blev gift med Niels Friis, 1817 i Hoven, født 24.10.1790 i Nr. Urup i Grindsted sogn, død 16.11.1882 på Hjortlund Mark i Filskov, Sdr. Omme, begravet 21.11.1882 på Filskov kirkegård. Af Vonge i Grindsted sogn.
- iii **Jens Pedersen Kolstrup**, født 1799 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, døbt 07.07.1799 i Sdr. Omme kirke, død 21.10.1830 i Østerby i Sdr. Omme sogn, begravet 27.10.1830 i Sdr. Omme. Ugift. Tjenestekarl hos moderen.
- iv **Poul Pedersen**, født 1801 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, døbt 22.03.1801 i Sdr. Omme kirke, død 21.10.1869 i Bøvl Norge i Sdr. Omme sogn, begravet 30.10.1869 i Sdr. Omme. Gårdmand i Bøvl Norge i Sdr. Omme. Ingen børn. Han blev gift med Anne Cathrine

Hansdatter, 20.04.1832 i Sdr. Omme kirke, født 18.05.1794 i Hoven, død 30.05.1876 i Bøvl Norge i Sdr. Omme sogn, begravet 06.06.1876 i Sdr. Omme.

5. v **Maren Pedersdatter (Kolstrup)**, født 1802 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, døbt 29.08.1802 i Sdr. Omme kirke, død 01.08.1895 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 04.08.1895 i Sinding kirkegård. Partner med Hans Christensen. Hun blev gift med (2) Mads Larsen, også kendt som Mads Larsen Dyr læge, 02.07.1832 i Sdr. Omme kirke.
- vi **Anders Pedersen Kolstrup**, født 05.10.1804 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 25.11.1804 i Sdr. Omme kirke, død 13.01.1885 på Pjedsted Vestermark i Pjedsted sogn, begravet 20.01.1885 i Pjedsted. Flytter fra Viuf til Pjedsted i maj 1828. Selvejerhusmand i Pjedsted. Han blev gift med Karen Henriksdatter, født 11.01.1801 i Ø. Starup, død 23.06.1888 på Pjedsted Vestermark i Pjedsted sogn, begravet 28.06.1888 i Pjedsted.
- vii **Ane Johanne Pedersdatter**, født 1807 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 24.05.1807 i Sdr. Omme kirke, død 16.02.1900 på Uhre Mark i Ringive sogn, begravet 18.02.1900 i Ringive. Hun blev gift med Jens Jensen, 14.10.1841 i Sdr. Omme kirke, født 1813 i Vognslund i Ølgod sogn, døbt 08.06.1813 i hjemmet, død 12.06.1888 på Uhe Mark i Ringive sogn, begravet 17.06.1888 i Ringive. Husmand på Ulkinde Mark i Ringive.
- viii **Else Pedersdatter**, født 1807 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 24.05.1807 i Sdr. Omme kirke, død eft. 1834. Fkt 1834 Sdr. Omme
Else Kathrine Pouls Datter 62 Enke Huusmands Enke, som lewer af sin Jordlod
Else Peders Datter 27 Ugift hendes Datter, lewer af Spining [Spinding]
Ane Kirstine Thomas Datter 2 Ugift Sidstnævntes uægte Barn. Partner med Thomas Nielsen. Udlagt fader. Af Halk sogn i Haderslev amt.
- ix **Ane Marie Pedersdatter**, født 1808 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 16.10.1808 i Sdr. Omme kirke, død 21.12.1881 i Mallehøje i Ringive Sogn, begravet 29.12.1881 i Ringive. Hun blev gift med (1) Hans Peder Hansen, 24.04.1834 i Sdr. Omme kirke, født 09.09.1799 i Ølgod, død 09.01.1837 i Krog i Grene sogn, begravet 17.01.1837 i Grene. Husmand i Krog i Grene. Hun blev gift med (2) Otto Jensen Østerholm, 28.12.1837 i Grene kirke, født 27.12.1812 i Brande, død 21.10.1893 i Mallehøje i Ringive Sogn, begravet 28.10.1893 i Grene. Husmand i Mallehøje, Ulkind Mark i Ringive.

Otto Jensen var ueksamineret omgangslærer. Han blev gift 28. December 1837 med en ung enke, Ane Marie Pedersdatter. Den unge enke havde en dreng på 2 år med fra sit første ægteskab, og sammen fik de 5 børn. En kombination af hendes dygtighed og praktiske arbejdssans, og hans boglige viden om agerdyrkning gjorde, at de i løbet af få år havde meget korn og ualmindelig god græsning i de efterhånden større og større opdyrkede pletter. De brakkede hele tiden lyngen, der hvor den groede højest, for der var jorden bedst. Børnene hjalp til, de var dygtige, og de gravede grøfter så vandstanden sænkedes i den meget sandede jord. I vinterhalvåret var Otto Jensen fortsat omgangslærer. Hans ry var godt, og han fik kortere og kortere til arbejde og var kun sjældent hjemmefra i flere døgn. Han kunne derfor gøre mere ved planlægningen derhjemme. De blev udsat for ildebrand. Alt nedbrændte, men de fik skadeserstatning, og det kom familien til gode at Otto Jensen, før de flyttede til Mallehøje, havde arbejdet som murerarbejdsmand. De fik en pæn ejendom ud af det, og mere end halvdelen af de 140 tdr. land var nu brugbar ager og eng. Tiderne var gode i 1850`erne. Børnene voksede til, og der blev købt en hedeparcels i Sønder Omme sogn. Efterhånden som denne parcel opdyrkedes, blev de enige om at dele gården i to.

Otto Jensen holdt ved sit vinterarbejde som lærer, og ville ikke bekymre sig om, at sønnerne delte gården. Der var 75 tdr. land til hver. Den ældste Peder Hansen fik den vestlige del, og ældste fællesbarn Hans Peder Ottosen fik den østlige. Peder giftede sig, så det var Hans Peder Ottosen der havde mest brug for, at forældrene blev boende hos ham. Moderen virkede som husbestyrerinde, og faderen tog mere og mere skolearbejde til sig. I 1868 bevilgedes han pension. Han døde i 1893, og hans kone 12 år tidligere i 1881.

- x **Peder Pedersen Kolstrup**, født 1811 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 14.07.1811 i Sdr. Omme kirke, død 23.04.1842 i Stakroge i Sdr. Omme sogn, begravet 30.04.1842 i Sdr. Omme. 1840 ugift daglejer i Sdr. Omme. Bor hos moderen. Ugift tjenestekarl i Stakroge ved dødsfaldet.
- xi **Jacob Pedersen Kolstrup**, født 1812 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 06.09.1812 i Sdr. Omme kirke, død 01.05.1842 i Lunderskov i Skanderup sogn, begravet 05.05.1842 i Skanderup. 13.12.1828 afrejse og 20.12.1838 ankomst til Skanderup (Ribe amt). Ugift tjenestekarl i Lunderskov i Skanderup.
- xii **Joen Pedersen**, født 22.05.1815 i Østerby i Sdr. Omme sogn, død 26.01.1816 i Østerby i Sdr. Omme sogn.

11. **Else Kathrine Poulsdatter**, født ca. 1770, død 01.08.1843 i Østerby i Sdr. Omme sogn, begravet 06.08.1843 i Sdr. Omme kirkegård. Af Nørre Greene.

12. **Christen Nielsen**, også kendt som Chresten Nielsen, født 1781 i Holstebro, døbt 31.03.1781 i hjemmet, død 24.05.1834 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 01.06.1834 i Borbjerg kirkegård. Efter vielsen overtog Christen sin kones fødegaard, Lille Perregaard i Borbjerg, og her fødtes deres 8 børn de næste 18 år. Han blev gift med Malene Nielsdatter, 10.04.1811 i Borbjerg kirke.

Børn:

- i **Ane Christensdatter**, født 1812 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 12.03.1812 i Borbjerg kirke, død 1812 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 19.05.1812 i Borbjerg kirkegård.
- ii **Peder Christensen**, født 29.05.1815 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, død 02.10.1815 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn.
- iii **Niels Christian Christensen**, født 10.08.1816 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn.
- 6. iv **Peder Christensen**, også kendt som Peder Christensen Pæregaard, født 31.10.1818 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 31.10.1818 i hjemmet, død 26.02.1876 i Porskjærhus i Hjerm sogn, begravet 05.03.1876 i Hjerm kirkegård. Partner med Sidsel Poulsdatter.
- v **Ane Kirstine Christensdatter**, født 12.07.1821 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, død 13.01.1892 i Holstebro, Horsstræde. Hun blev gift med Peder Mathias Jensen, 30.12.1856 i Borbjerg kirke, født ca. 1818 i Boddum sogn, død 24.12.1886 i Holstebro. Lille Perregaard i Borbjerg efter svigermoderen. Gården bliver i 1870erne solgt til Lars Jensen fra Odby (født ca. 1843).
- vi **Jens Christensen**, født 28.05.1824 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, død 09.04.1861 i Hjerm. Han blev gift med Engel Elisabet Christensdatter, 18.04.1854 i Hjerm kirke, født

12.02.1815 i Hummelmosehus i Hjerm sogn. Dt. af Chresten Nielsen og Maren Christensdatter i Hummelmosehuus.

1854 flyttede EEC ind hos æf. JC på Lille Perregaard, som han bestyrede for moderen (enke).

I 1855 flyttede hun imidlertid med mand og de 2 børn fra Borbjerg til Hjerm s. Her døde Jens 09.04.1861 kun 36 år gl.

Ved FT 1870 boede EEC som enke med sit yngste barn Maren i Christianslyst i Hjerm s.

vii **Maren Christensdatter**, født 05.09.1826 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn.

viii **Ane Christensdatter**, født 30.01.1829 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn. Hun blev gift med Christen Christoffersen, født 17.11.1853 i Borbjerg kirke.

13. **Malene Nielsdatter**, født 1787 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 30.09.1787 i Borbjerg kirke, død 18.06.1859 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 26.06.1859 i Borbjerg kirkegård.

14. **Poul Jensen (Esthauge)**, også kendt som Povel Jensen, født 07.07.1780 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 07.07.1780 i hjemmet, død 21.06.1855 i Damgaardhus i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 01.07.1855 i Resen kirkegård. Han blev gift med Kirsten Madsdatter, 28.02.1812 i Resen kirke, Efter vielsen overtog de en gård i Esthauge i Resen. Her fik de i de kommende år 10 børn, hvoraf de 3 dog døde som små.

I 1830-erne flyttede de til husmandsstedet "Damgaardhus", også i Resen sogn, hvor Poul Jensen tillige måtte ernære sig som daglejer. Her døde han i 1855, knap 75 år gammel; han blev begravet på Resen kirkegård den 1. juli.

Året efter flyttede Kirsten Madsdatter til Ørre for at tage ophold hos datteren Sidsel. Her boede hun endnu i 1860, men flyttede 24.6.1860 tilbage til Resen. Senere flyttede hun til sin yngste søn Anders i Gimsing, hvor hun døde i 1880, 90 år gammel.

Børn:

i **Jens Poulsen**, født 07.09.1812 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 07.09.1812 i Resen, død 1812 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 29.11.1812 i Resen.

ii **Jens Poulsen**, født 21.08.1813 i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 22.08.1813 i Resen, død 01.11.1813 i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 07.11.1813 i Resen.

iii **Mads Poulsen**, født 19.01.1815 i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 19.01.1815 i Resen, død eft. 1880. Bådfører og fiisker. Husmand i Bøl på Jegindø. Husmand på Landting Mark i Ejsing. Gårdmand i Hahl i Maabjerg. Han blev gift med (1) Sidsel Poulsdatter, 01.01.1849 i Jegindø kirke, født ca. 1803 i Hvidbjerg sogn, Thisted amt, død 21.11.1854 i Bøl på Jegindø, begravet 29.11.1854 i Jegindø. Enke. Han blev gift med (2) Kirsten Nielsdatter, 11.04.1855 i Jegindø kirke, født ca. 1820, død eft. 1880.

iv **Jens Poulsen**, født 04.01.1817 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., død 14.11.1887 i Nyborg, Linde i Asp sogn, begravet 22.11.1887 i Asp. 1845 og 1850 ugift fisker i Gimsing. Gårdejer i Birkild i Asp. Han blev gift med Maren Christensdatter, 17.02.1850 i Gimsing, født 01.02.1820 i Birkild i Asp sogn, død 07.12.1894 i Nyborg, Linde i Asp sogn, begravet 13.12.1894 i Asp. Datter af gmd. Christen Nielsen og hstr. Birgithe Kirstine Berthelsdatter.

v **Niels Poulsen**, født 21.04.1819 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 21.04.1819 i hjemmet, død 10.04.1887 på Venø, begravet 15.04.1887 på Venø. Udlagt fader 1849 i

- Gimsing. Fisker i Gimsing. Gårdmand i Nørskovhus i Gimsing. Landmand og fisker i Venø By. Partner med Lene Jensdatter, født 1808, død 04.03.1884 i Fousing, begravet 09.03.1884 i Fousing. Dt. af Jens Christensen og hstr. Johanne Kirstine Christensdatter. Han blev gift med (2) Mariane Nielsdatter Engsnap, 17.06.1849 i Gimsing kirke, født 27.12.1820 i Engsnap i Vejrum sogn, døbt 28.12.1820 i hjemmet, død 15.05.1890 på Venø, begravet 22.05.1890 på Venø. Datter af Niels Nielsen og hstr. Birthe Cathrine Christensdatter.
7. vi **Sidsel Poulsdatter**, født 21.08.1821 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 21.08.1821 i hjemmet, død 27.05.1876 i Aldershvile i Ørre sogn, begravet 02.06.1876 på Ørre kirkegård. Partner med Jens Simonsen. Partner med Peder Christensen, også kendt som Peder Christensen Pæregaard. Hun blev gift med (3) Christen Nielsen, 16.03.1855 i Ølby kirke. Hun blev gift med (4) Jens Albertsen Majlund, 26.01.1864 i Ørre kirke.
- vii **Mariane Poulsdatter**, født 09.08.1823 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 09.08.1823 i Resen, død 23.04.1913 i Vinderup i Sahl sogn, begravet 01.05.1913 på Vinderup kirkegård. Hun blev gift med Anders Jepsen, 03.03.1850 i Sevel kirke, født 01.12.1803 i Durup sogn, død 12.01.1880 i Sevel sogn, begravet 18.09.1880 i Sevel. Søn af Jeppe Andersen og hstr. Ellen Christensdatter. Skrædder i Sevel.
- viii **Ane Marie Poulsdatter**, født 25.07.1825 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 26.07.1825 i Resen, død 29.07.1826 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 06.08.1826 i Resen.
- ix **Anders Poulsen**, født 13.08.1827 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., død 26.06.1888 i Østerby i Gimsing sogn, begravet 01.07.1888 i Gimsing. Fisker i Struer/Østerby i Gimsing. Til sidst fattiglem. Han blev gift med Karen Pedersdatter, 30.10.1853 i Gimsing kirke, født 28.10.1832 i Nørgaardhus i Gimsing sogn, døbt 28.10.1832 i hjemmet, død 10.09.1881 i Nørgaardhus i Gimsing sogn, begravet 18.09.1881 i Gimsing. Datter af fisker Peder Nielsen og hstr. Maren Knudsdatter.
- x **Else Poulsdatter**, født 18.03.1831 i Esthave i Resen sogn, Skodborg hrd., død 27.05.1851 i Resen sogn, begravet 01.06.1851 i Resen. 1850 ugift hos broderen i Gimsing.
15. **Kirsten Madsdatter**, født 1790 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 10.05.1790 i hjemmet, død 10.02.1880 i Østerby i Gimsing sogn, begravet 15.02.1880 i Gimsing.

Tipoldeforældre

18. **Christen Pedersen * Hesselbjerg**, født 1729 i Ikast sogn ?, døbt 22.05.1729 i Ikast kirke ?
*usikkerhed mht. Christens forældre og fødsel/dåb. Han blev gift med Esther Pedersdatter Herning, 01.10.1766 i Tjørring kirke.

Børn:

9. i **Maren Christensdatter Hesselbjerg**, født 1767 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 22.02.1767 i Tjørring kirke, død 01.01.1840 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 12.01.1840 på Sinding kirkegård. Partner med Jens * Thomsen. Hun blev gift med (2) Lars Madsen Sjøllænder, 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital.
- ii **Mette Kirstine Christensdatter**, født 1769 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 16.07.1769 i Tjørring. 1787 tjenestepige hos Troels Troelsen i Trælund.
- iii **Peder Christensen Hesselbjerg**, født 1774 i Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 11.10.1774 i Tjørring kirke, død 19.01.1860 i Gullestrup i Herning sogn. 1809 i Ørre (gift 26.9.1806 i Ørre med enken Dorthe Nielsdatter?). Landmand i Gullestrup, Herning sogn. Han blev gift med (1) Dorthe Hesselberg, født ca. 1772, død 04.02.1824 i Herning sogn, begravet 15.02.1824 i Herning. Han blev gift med (2) Elisabeth Pedersdatter, 27.04.1824 i Herning, født 1797 i Sunds By i Sunds sogn, døbt 17.04.1797 i Sunds, død 01.01.1864 i Herning, begravet 08.01.1864 i Herning. Datter af Peder Larsen og hstr. Zidsel Marie Dynesdatter.
- iv **Inger Christensdatter Hesselbjerg**, født 1776 i Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 20.10.1776 i Tjørring kirke, død 24.02.1853 i Nygaard Mk. i Ikast sogn. Hun blev gift med Jeppe Villadsen, 25.03.1803 i Snebjerg, født 1767 i Hjerm sogn, død 23.09.1852 i Nygaard Mk. i Ikast sogn. Hmd. Nygaard Mark i Ikast sogn (matr. Su10a). Ikast sogn s. 272.
19. **Esther Pedersdatter Herning**, født ca. 1744 i Linaa i Sunds sogn, død 1802 i Tjørring sogn, begravet 10.01.1802 på Tjørring kirkegård. Esther blev konfirmeret i Sunds kirke i 1760. Senere kom hun til Trælund i Tjørring sogn, hvor hun den 1.10.1766 blev gift med Christen Pedersen Hesselbjerg, der også på det tidspunkt opholdt sig her. Da datteren Maren blev født i 1767, boede de stadig i Trælund. Også det næste barn kommer til verden her i 1769, men da de 2 næste børn fødtes i 1774 og 1776, boede de i Sivebæk i Tjørring sogn. Ved datteren Ingers død i 1853 oplyses, at Christen var husmand. Tilsyneladende er de senere flyttet fra sognet, idet Christen Pedersen dør inden 1787, men ikke er registreret som død i Tjørring. Måske er han død i 1781, da en enke ved navn Esther Pedersdatter den 29.7.1781 får døbt en datter Christiana i Sunds sogn - det kunne være Christens enke, der så har opkaldt datteren efter ham, og det er vel ikke utænkeligt, at hun er vendt tilbage til fødesognet, men bevises kan det ikke (heller ikke i Sunds sogn er Christen Pedersens død registreret). Ligeledes får en enke, Esther i Kiergaard, sin datter Maren Christensdatter konfirmeret i Sunds i 1784, men samme år optræder Esther i Sivebæk som fadder i Tjørring sogn, så måske har hun opholdt sig her hele tiden. I 1787 bor hun hos Peder Gadgaard i Tjørring sammen med datteren Inger, hun er da enke efter 1. ægteskab og lever som almisselem. I 1801 bor hun hos selvejerer Hans Jensen Østergaard i Tjørring by. Hun omtales nu ikke længere som almisselem, men bor her sammen med sønnen Peder, der er landsoldat. Esther Pedersdatter døde som indsidder hos Niels Særkjær i Tjørring by og blev begravet den 10.1.1802 på Tjørring kirkegård. Den 8. februar blev der holdt registreringsforretning over hendes få efterladenskaber, der blev vurderet til godt 7 rdl., og ved skiftets endelige afslutning den 13.3.1802 blev

de overladt til sønnen Peder, der havde bekostet moderens begravelse med 7 rdl., dog fik hans umyndige søster, Inger, moderens seng.

(Kilder: Ringkøbing Amts Skifteprotokol, bd. IX (B8-1097), side 31-32).

20. **Jens Pedersen Kolstrup**, født ca. 1712, død 23.02.1778 i Sdr. Omme sogn, begravet 01.03.1778 i Sdr. Omme kirkegård. Selvejer og sognefoged i Østerby i Sdr. Omme til sin død. Ved skiftet den 26.3.1778 oplyses, at der på gården var 2 heste, 8 stude, 5 køer, 20 får og 2 svin. Hele boets indtægt var på 594 rdl. og 5 mk., men udgifterne var på 499 rdl. og 1 mk. (bl.a. havde Sr. Vellejus i Horsens 1. prioritet i gården for en gæld på 150 rdl.), så der blev kun 95 rdl. og 4 mk. til deling mellem enken og de 3 efterladte børn. (Vejle Amts Skifter (B6C-249), nr. 1).

Han blev gift med Maren Jacobsdatter, 08.05.1743 i Hoven kirke.

Børn:

- i **Jacob Jensen Kolstrup**, født jan. 1744 i Sdr. Omme sogn, døbt 19.01.1744 i Sdr. Omme kirke. Gmd. "Søndergaard" (matr. 1a) i Hallundbæk 14.6.1782-20.9.1817. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, 14.01.1781 i Sdr. Omme, født 04.04.1758 i Sdr. Omme.
10. ii **Peder Jensen Kolstrup**, født aug. 1746 i Sdr. Omme sogn, døbt 07.08.1746 i Sdr. Omme kirke, død 17.12.1826 på Fattiggaarden i Sdr. Omme sogn, begravet 23.12.1826 i Sdr. Omme kirkegård. Han blev gift med (1) Birgitha Nielsdatter, 03.10.1784 i Sdr. Omme kirke. Han blev gift med (2) Else Kathrine Poulsdatter, 02.09.1796 i Sdr. Omme kirke.
- iii **Anders Jensen Kolstrup**, født aug. 1752 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 20.08.1752 i Sdr. Omme kirke, død mar. 1754 i Sdr. Omme sogn, begravet 24.03.1754 i Sdr. Omme kirkegård.
- iv **Anders Jensen Kolstrup**, født nov. 1755 i Østerby i Sdr. Omme sogn, døbt 23.11.1755 i Sdr. Omme kirke, død 14.03.1844 i Brande. 1801 husmand i Sdr. Omme. 1834 husmand og sognefoged i Østerby i Sdr. Omme. Han blev gift med Dorthe Poulsdatter, 20.10.1793 i Sdr. Omme, født 1755 i Grindsted, død 31.03.1843 i Brande.
21. **Maren Jacobsdatter**, født marts 1715 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 03.04.1715 i Hoven kirke, død 1790 i Sdr. Omme sogn, begravet 03.06.1790 i Sdr. Omme kirkegård.
24. **Niels Nielsen Meilsøe**, født ca. 1743, død 07.08.1805 i Holstebro, begravet 13.08.1805 i Holstebro kirkegård. Han blev gift med Anne Christensdatter, De blev gift før november 1777, da deres ældste barn blev født i Holstebro, men de er ikke viet her. De blev boende resten af deres tid i Holstebro, hvor deres i alt 7 børn fødtes. I 1787 kaldes Niels Meilsøe avlsmand og i 1801 træskohandler, begge år var familien bosat i Nørregade. Han døde den 7. august 1805 og blev begravet den 13., 62 år gammel. Der eksisterer intet skifte efter ham, formodentlig har Anne Christensdatter fået lov at hensidde i uskiftet bo. Få år senere blev hun vidne til en begivenhed, der vakte ret så stor opsigt i Holstebro. "Under krigen med England, efter Københavns bombardement i 1807 og flådens udleve-ring til sejrherrene, søgte man i hast at få skabt en flåde af kanonbåde, der kunne operere langs kysterne og erobre fjendtlige handelsskibe ved at afskære dem fra de ledsagende krigsskibe... Som følge af disse træfninger blev der også på Jyllands vestkyst indbragt ad-skillige engelske skibsbesætninger" (1). Af den grund måtte Holstebro i 1808 modtage 120 mand. "I arresten kunne de naturligvis ikke rummes, og de indkvarteredes derfor enten i private hjem eller i et særligt træhus, der blev bygget i den anledning. Ganske vist stod de under bevogtning af militær og borgerbevæbning, men da de om dagen dels var beskæftiget med vej- og jordarbejder, dels med arbejde

for private, havde de god mulighed for flugt. Og den vidste de da også at udnytte! Natten til den 21. juni 1808 undveg seks engelske krigsfanger fra købmand og løjtnant i borgerbevæbningen Peder Feld, i hvis gård i Sønderlandsgade de var indkvarteret. Feld selv var bortrejst, men hans ejendom natten igennem bevogtet, så det var helt uforståeligt, hvordan flugten havde kunnet finde sted, indtil retten, der var blevet nedsat, opdagede, at der i et lille svinehus i gården var en låge, som de ubeset havde kunnet smutte igennem" (1).

"Inden retten kom videre i sin undersøgelse af denne undvigelse, opskræmmedes borgerskabet imidlertid ved, at 10 af de engelske krigsfanger, der var anbragte på rådhuset, var brudte ud på en langt mere opsigtsvækkende måde og flygtet natten mellem 1. og 2. juli lige efter det store to dages midsommer marked, der i 1808 holdtes 30. juni og 1. juli.

Da Niels Mejlsøes enke 2. juli om morgenen kl. 4 kom ud i sin gård lige nord for rådhuset, hvor Lindes gård havde stået til branden i 1734, så hun ladedøren stå åben. Hun fandt ved sønderenden i laden et hul ned i jorden og ind under sprøjtehuset, og ved hullet lå en kort lærredsskjorte. Hun fattede mistanke og sendte bud til vagten på rådstuen.

Efter at vagten havde undersøgt stedet og tilkaldt chefen kaptajn la Cour, blev retten sat på rådhuset samme dag... Ved undersøgelsen viste det sig, at de undvegne fra køkkenet var gået ned i arrestkamrene i kælderen, og fra det norderste arrestkammer under rådstuen havde de brækket en planke løs, var gåede ned under muren imod nord og havde ført en betydelig mængde sand ud fra denne hule og bragt det op i arrestkamrene. Her fandt man et lille trug, som de havde benyttet til at føre sandet op fra hullet, der var gravet under rådhu-sets nordre mur og smøgen, 4 alen, og ind under sylden i Niels Mejlsøes enkes ladehus, hvor de var gået op. Den gang, som flygtningene havde gravet under jorden, var i alt 16 al. Kaptajn la Cour lod en af vagterne gå igennem hullet og måle det. Han havde stået vagt fra kl. 11 til 1 udenfor det søndre plankeværk i gaden, men ikke hørt det ringeste, og de to underofficerer, der om natten havde haft vagt på rådstuen havde heller ikke mærket noget" (2).

Fangernes anstrengelser viste sig imidlertid at være forgæves, idet de alle 10 blev fanget i Nr. Nissum og ført til arresten i Lemvig. Derimod lykkedes det for de 6 fanger, der var flygtet fra Felds gård, at få fat i en fiskerbåd i Trans og sejle til England.

Anne Christensdatter nåede at få krigens slutning med; hun døde den 6. november 1817 i Holstebro og blev begravet den 17. Hun efterlod sig værdier for 250 rbd. navneværdi, som tilfaldt de 3 efterlevende børn uden skifterettens behandling (3).

Kilder:

- 1) Bro og by. Af Th. Ramskou m. fl. 1974. Side 75-76.
- 2) J. Aldal: Holstebros historie gennem tiderne. 1939. Side 433.
- 3) Holstebro Skifteprotokol (B78-166), side 395, 426.

Børn:

- i **Niels Nielsen**, født 1777 i Holstebro, døbt 02.11.1777 i hjemmet, død 07.01.1787 i Holstebro.
- ii **Ingeborg Nielsdatter Meilsøe**, født 1779 i Holstebro, døbt 28.07.1779 i hjemmet, død 23.02.1846 i Sevel sogn, begravet 04.03.1846 i Sevel. Hun blev gift med Jens Christensen Yllebjerg.
12. iii **Christen Nielsen**, også kendt som Chresten Nielsen, født 1781 i Holstebro, døbt 31.03.1781 i hjemmet, død 24.05.1834 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 01.06.1834 i Borbjerg kirkegård. Han blev gift med Malene Nielsdatter, 10.04.1811 i Borbjerg kirke.
- iv **Maren Nielsdatter**, født 1783 i Holstebro, døbt 13.04.1783 i Holstebro kirke, død 05.05.1789 i Holstebro, begravet 12.05.1789 i Holstebro kirkegård.

- v **Peder Nielsen**, født 04.08.1785 i Holstebro, døbt 07.08.1785 i Holstebro kirke, død 10.08.1785 i Holstebro.
- vi **Peder Nielsen**, født 1786 i Holstebro, døbt 23.09.1786 i hjemmet, død 28.04.1789 i Holstebro, begravet 05.05.1789 i Holstebro kirkegård.
- vii **Niels Nielsen Meilsøe**, født 1789 i Holstebro, døbt 16.05.1789 i hjemmet, død 30.04.1833 i Holstebro, begravet 04.05.1833 i Holstebro. Han blev gift med Ingeborg Marie Christensdatter, 11.10.1817 i Holstebro, født ca. 1784, død 22.05.1833 i Holstebro, begravet 26.05.1833 i Holstebro.

25. **Anne Christensdatter**, født ca. 1744, død 06.11.1817 i Holstebro, begravet 17.11.1817 i Holstebro kirkegård.

26. **Niels Jensen**, født 1737 i Handbjerg sogn, døbt 27.11.1737 i hjemmet, død 1810 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 14.01.1810 i Borbjerg kirkegård. Niels Jensen var fæster i Lille Perregaard i Borbjerg, der hørte under Handbjerg Hovgaard. Her var han til sin død i 1810. Han køber i 1802 Lille Perregaard i forbindelse med Handbjerg Hovgaards udstykning. Købekontrakt af 3 maj 1802
Lille Perregaard er ansat til 1 Td 5 Skp 3 Fjk 1 Alb og Niels Jensen betaler 403 Rbd for gården. Salget læst og protokolleret 14 juli 1803.
1811 overtog svigersønnen Christen Nielsen gården, og Kirstine Marie gik på aftægt.
(Kilde: Hjern-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1802 - 1804, Bog No 5, pag. 202. (Film 28.832))

Slægtsforbindelsen til Jens Nielsen Gydsbech nævnt her: <http://www.hheriksen.dk>, men ingen beviser er fundet, og mærkeligt nok optræder Niels Jensen og hustru ikke som faddere hos de øvrige medlemmer af Gydsberg/Kochborg-slægten. Han blev gift med Kirstine Marie Christensdatter, 27.10.1784 i Handbjerg kirke.

Børn:

- i **Malene Nielsdatter**, født 24.03.1786 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, død 24.03.1786 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn.
- 13. ii **Malene Nielsdatter**, født 1787 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 30.09.1787 i Borbjerg kirke, død 18.06.1859 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 26.06.1859 i Borbjerg kirkegård. Hun blev gift med Christen Nielsen, også kendt som Chresten Nielsen, 10.04.1811 i Borbjerg kirke.
- iii **Maren Nielsdatter**, født 1792 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 08.01.1792 i Borbjerg kirke, død 1794 i Borbjerg, begravet 01.06.1794 i Borbjerg.
- iv **Christiane Nielsdatter**, født 1795 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, døbt 30.09.1795 i Borbjerg kirke, død 24.05.1884 i Borbjerg sogn, begravet 02.06.1884 i Borbjerg. Hun blev gift med Anders Laursen, før 1822, født 20.01.1798 i Hedehuset i Hjern sogn, døbt 11.03.1798 i Hjern kirke, død 17.04.1866 i Skave i Borbjerg sogn, begravet 22.04.1866 i Borbjerg. Søn af Laurids Andersen Kjærgaard og Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Nr. Hvam og gårdmand og kromand i Skave i Borbjerg.
- 27. **Kirstine Marie Christensdatter**, født 1754 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 27.01.1754 i Handbjerg kirke, død 02.11.1820 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 12.11.1820 i Borbjerg kirkegård.

28. **Jens Poulsen**, født 1748 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt juli 1748 i Hvidbjerg kirke (se note 4), død 09.02.1809 i Barslev i Hvidbjerg sogn, begravet 19.02.1809 i Hvidbjerg kirkegård. Gårdmand i Barslev i Hvidbjerg på Thyholm. Han blev gift med Zidse Andersdatter, 25.03.1772 i Hvidbjerg kirke.

Børn:

- i **Kirsten Jensdatter**, født (?) 17.12.1773 i Barslev i Hvidbjerg sogn.
 - ii **Anne Jensdatter**, født 1776 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 15.09.1776 i Hvidbjerg kirke.
 - iii **Anders Jensen Møller**, født 23.10.1778 i Barslev i Hvidbjerg sogn, død 24.09.1850 i Bjerregaard i Ramme sogn, begravet 02.10.1850 i Ramme. Iflg. Niels Møllers dagbog, var Anders indkaldt til krigstjeneste, i Frankrig og var væk i næsten 5 år, mens ingen i familien vidste noget om ham. Møller og husmand i Barslev Mølle fra 1808. Han blev gift med Ane Pedersdatter, 13.02.1807 i Hvidbjerg, født 27.07.1786 i Gettrup sogn, død 18.03.1839 i Oksenhøl i Vestervig sogn, begravet 02.04.1839 i Vestervig. Ved vielse Anna Maria Pedersdatter.
- 14.
- iv **Poul Jensen (Esthauge)**, også kendt som Povel Jensen, født 07.07.1780 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 07.07.1780 i hjemmet, død 21.06.1855 i Damgaardhus i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 01.07.1855 i Resen kirkegård. Han blev gift med Kirsten Madsdatter, 28.02.1812 i Resen kirke.
 - v **Zidse Jensdatter**, født 28.06.1782 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 28.06.1782 i hjemmet.
 - vi **Mette Jensdatter**, født 1784 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 15.07.1784 i Hvidbjerg kirke, død 30.03.1787 i Barslev i Hvidbjerg sogn.
 - vii **Jens Jensen**, født 23.07.1786 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 23.07.1786 i hjemmet.
 - viii **Niels Jensen**, født 02.11.1789 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 02.11.1789 i hjemmet.
29. **Zidse Andersdatter**, født 1745 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt maj 1745 i Lyngs kirke, død 03.06.1830 i Barslev i Hvidbjerg sogn, begravet 11.06.1830 i Hvidbjerg kirkegård.
30. **Mads Christensen**, også kendt som Mads Christensen Dursted, født 1764 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 18.11.1764 i Humlum kirke, død 25.05.1834 i Rotborg i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 30.05.1834 i Resen kirkegård. Efter vielsen overtog Mads Christensen stedet Dursted i Resen efter svigerforældrene. Her var de, til de gik på aftægt i 1820-erne hos sønnen Niels Christian, og her døde de begge som aftægtsfolk. Han blev gift med Mariane Pedersdatter, 08.10.1789 i Resen kirke.

Børn:

15. i **Kirsten Madsdatter**, født 1790 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 10.05.1790 i hjemmet, død 10.02.1880 i Østerby i Gimsing sogn, begravet 15.02.1880 i Gimsing. Hun blev gift med Poul Jensen (Esthauge), også kendt som Povel Jensen, 28.02.1812 i Resen kirke.
- ii **Christen Madsen**, født 1791 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 05.06.1791 i Resen kirke, død 02.07.1875 i Ravnshus i Resen sogn, begravet 08.07.1875 i Resen. Tjenestekarl og indsidder i Store Kjær i Humlum. Boelsmand i Bassedal i Humlum.

Aftægtsmand i Ravnshus i Resen. Han blev gift med (1) Anne Jensdatter, født ca. 1788, død 22.12.1821 i Store Kjær i Humlum sogn, begravet 31.12.1821 i Humlum. Han blev gift med (2) Magrethe Jacobsdatter, også kendt som Ane Magrethe, 17.10.1823 i Humlum kirke, født 1793 i Bassedal i Humlum sogn, døbt 10.04.1793 i Humlum, død 16.06.1875 i Ravnshus i Resen sogn, begravet 24.06.1875 i Resen.

- iii **Peder Madsen**, født 1793 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 10.10.1793 i Resen kirke, død 17.12.1875 i Resen Fattighus. Husmand i Ravnshøj i Resen. Han blev gift med Ane Pedersdatter, født ca. 1779 i Resen sogn, Skodborg hrd., død 14.08.1857 i Ravnshøj i Resen sogn, begravet 23.08.1857 i Resen.
- iv **Else Madsdatter**, født 1796 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 14.03.1796 i Resen kirke, død 31.05.1830 i Store Kjær i Humlum sogn, begravet 06.06.1830 i Humlum. Hun blev gift med Søren Madsen, 28.08.1825 i Resen kirke, født 1799 i Bredalsgaard i Humlum sogn, død eft. 1880. Gmd. i Store Kjær i Humlum.
- v **Niels Christian Madsen**, født 1797 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 20.09.1797 i Resen kirke, død 07.05.1834 i Rotborg i Resen sogn, begravet 11.05.1834 i Resen. Gmd. i Rotborg. Han blev gift med Ane Jensdatter, 31.03.1822 i Humlum kirke, født ca. 1798 i Humlum sogn.

31. **Mariane Pedersdatter**, født 01.12.1757 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 01.12.1757 i Resen, død 31.03.1831 i Rotborg i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 08.04.1831 i Resen kirkegård.

Tip-tip-oldeforældre

36. **Peder Christensen * Hesselbjerg.** Han blev gift med Magrete Christensdatter, 01.11.1725 i Ikast kirke.

Børn:

- i **Anne Pedersdatter**, født 1726 i Ikast sogn, døbt 18.08.1826 i Ikast (se note 5).
- ii **Maren Pedersdatter**, født 1728 i Ikast, døbt 30.03.1728 i Ikast, død 1728 i Ikast.
- 18. iii **Christen Pedersen * Hesselbjerg**, født 1729 i Ikast sogn ?, døbt 22.05.1729 i Ikast kirke ? Han blev gift med Esther Pedersdatter Herning, 01.10.1766 i Tjørring kirke.
- iv **Peder Pedersen**, født 1731 i Ikast, døbt 30.10.1731 i Ikast (se note 6).
- v **Iver Pedersen**, født 1733 i Hagelskær i Ikast sogn, døbt 30.08.1733 i Ikast (se note 7).

37. **Magrete Christensdatter.**

38. **Peder Herning.** Peder Herning var bosat i Linaa i Sunds sogn, hvor han sandsynligvis var fæster (måske var han bror til den Jens Christensen Herning, der døde i Torup i Sunds 1776, 74 år gammel). Han var gift med Inger, der var født o. 1701 og døde i Linaa i 1772. Peter Herning er ikke fundet død i Sunds i perioden 1760-1805. I 1779 optræder imidlertid en Peder Herning fra Engesvang som forlover for en pige i Linaa i Sunds, så han er måske flyttet fra sognet efter sin kones død. Hans død er dog heller ikke registreret i Engesvang. Han blev gift med Inger.

Børn:

- i **Christen Pedersen Herning.** Fæstegmd. i Linaa i Sunds.
 - 19. ii **Esther Pedersdatter Herning**, født ca. 1744 i Linaa i Sunds sogn, død 1802 i Tjørring sogn, begravet 10.01.1802 på Tjørring kirkegård. Hun blev gift med Christen Pedersen * Hesselbjerg, 01.10.1766 i Tjørring kirke.
 - iii **Else Pedersdatter Herning**, født ca. 1745 i Linaa i Sunds sogn.
39. **Inger**, født ca. 1701, død 1772 i Linaa i Sunds sogn, begravet 20.12.1772 i Sunds kirkegård.
42. **Jacob Pedersen**, født ca. 1687, død feb. 1732 i Hulmose i Hoven sogn, begravet 10.02.1732 i Hoven kirkegård. Han blev gift med Maren Jensdatter, 24.06.1714 i Hoven kirke, Jacob Pedersen blev født o. 1687, formodentlig som søn af Peder Nielsen den Ældre af Hulmose i Hoven sogn. Hulmose havde i 1688 et hartkorn på tdr. 6-3-2-1, og der var 2 fæstere: Niels Mortensen og Niels Pedersen, den sidste var sandsynligvis far til Peder Nielsen den Ældre og Peder Nielsen den Yngre. I 1722 var der 3 fæstere, og det er vel ikke usandsynligt, at det var Jacob Pedersen, Peder Nielsen den Yngre og Niels Mortensens eftermand. Men det kan selvfølgelig også tænkes, at Jacob Pedersen har været indsidder hos faderen og har ernæret sig som skrædder, idet Peder Nielsen den Ældre først døde i 1734. Jacob Pedersen derimod døde allerede i 1732 i sin alders 46. år. Maren Jensdatters død er ikke fundet, men den 8.10.1773 begravnes Maren Dyrvig i Hoven, 88 år. Det kunne muligvis være hende.

Børn:

21. i **Maren Jacobsdatter**, født marts 1715 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 03.04.1715 i Hoven kirke, død 1790 i Sdr. Omme sogn, begravet 03.06.1790 i Sdr. Omme kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Kolstrup, 08.05.1743 i Hoven kirke.
- ii **Anne Jacobsdatter**, født sep. 1719 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 29.09.1719 i Hoven kirke, død 1783 i Hoven sogn, begravet 19.02.1783 i Hoven. Hun blev gift med Christen Christensen, 1744 (se note 8), født ca. 1708, død 1773 i Anneksgaarden i Hoven sogn, begravet 07.07.1773 i Hoven. Evt. døbt 13. maj 1708 i Hoven som søn af Christen Pedersen d. Ældre i Barslund.
Gmd. i Hoven Annekspræstegaard fra o. 1734.
- iii **Jens Jacobsen**, født 1723 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 07.11.1723 i Hoven kirke, død 1751 i Nr. Grene i Hoven sogn, begravet 03.01.1751 i Hoven. Fæster i Nør Green i Hoven 16.3.1743 (B8-1079 s. 251b) hk: 1-7-0-2, under Østergaard i Lyne.
- iv **Peder Jacobsen**, født jan. 1726 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 02.02.1726 i Hoven kirke, død 25.01.1781 i Hoven sogn, begravet 06.02.1781 i Hoven. Skrædder ved Hoven Kirke. Han blev gift med Johanne Bertelsdatter, 1754 (se note 9), født 1725 i Ved Kirken i Hoven sogn, døbt 27.05.1725 i Hoven, død 1792 i Hoven sogn, begravet 01.03.1792 i Hoven.
- v **Niels Jacobsen**, født juni 1730 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 18.06.1730 i Hoven kirke, død 1739 i Hoven sogn, begravet 19.04.1739 i Hoven kirkegård.
43. **Maren Jensdatter**, født ca(?) 1685 i Foersum i Egvad sogn ?, død (?) 1773. Den 8.10 1773 begravet Maren Dyrvig i Hoven, 88 år. Det kunne muligvis være Maren Jensdatter - ingen andre muligheder fundet i Hoven.
52. **Jens Nielsen * Gydsbech / Kochborg**, født ca. 1713, død 1786 i Handbjerg By i Handbjerg sogn, begravet 29.12.1886 i Handbjerg. Fæstebonde og sognefoged i Handbjerg. Ved børnenes fødsel hedder han Jens Gydsbech. Ved børnenes konfirmation til og med 1764 er stednavnet Gydsbech, men ved de 2 yngste børns konfirmation 1768 og 1770 er stednavnet Kochborg. Det må derfor antages, at Jens Nielsen har været fæster i Gydsbech til ca. 1765, hvorefter han har overtaget Kokborg, der lå lidt nord for Handbjerg kirke, hvilket stemmer godt nok med, at han ved dødsfaldet benævnes af Handbjerg By. Han blev gift med Maren Jensdatter.

Børn:

- i **Mette Jensdatter**, født 1735 i Handbjerg sogn, døbt 17.04.1735 i Handbjerg kirke (se note 10), død eft. 1801. Hun blev gift med Jens Jensen Have, 20.10.1769 i Handbjerg kirke, født ca. 1734, død eft. 1801.
26. ii **Niels Jensen**, født 1737 i Handbjerg sogn, døbt 27.11.1737 i hjemmet, død 1810 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 14.01.1810 i Borbjerg kirkegård. Han blev gift med Kirstine Marie Christensdatter, 27.10.1784 i Handbjerg kirke.
- iii **Karen Jensdatter**, født 1740 i Handbjerg sogn, døbt 16.11.1740 i Handbjerg kirke, død 05.03.1797 i Handbjerg, begravet 12.03.1797 i Handbjerg. Hun blev gift med Søren Christensen Tingschou, 07.07.1774 i Handbjerg kirke (se note 11), født ca. 1730.
- iv **Maren Jensdatter**, født 1744 i Handbjerg sogn, døbt 15.02.1744 i hjemmet (se note 12), død 1744 i Handbjerg, begravet 22.02.1744 i Handbjerg.

- v **Maren Jensdatter**, født 1746 i Handbjerg sogn, døbt 09.10.1746 i Handbjerg kirke, død 27.11.1799 i Handbjerg sogn, begravet 08.12.1799 i Handbjerg. Hun blev gift med Antonius Pejtersen, 13.10.1780 i Handbjerg kirke, født 1747 i Handbjerg, døbt 30.03.1747 i Handbjerg kirke (se note 13), død 23.04.1816 i Hovgaard Mark i Handbjerg sogn, begravet 05.05.1816 i Handbjerg. Husmand og murermester i Handbjerg.

<http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=24719>.

- vi **Jens Jensen Kochborg**, født 1750 i Handbjerg sogn, døbt 05.06.1750 i Handbjerg kirke, død 09.02.1815 i Hulgaard i Handbjerg sogn, begravet 21.02.1815 i Handbjerg. Fæstegårdmand i Handbjerg. 6 juni 1798 udsteder Jens de Linde på Handbjerg hovgård købekontrakt på gården til Jens Jensen Kokborg sin ifæsthavende og iboende Gaard i bemeldte Handberg. Læst for Hierm Ginging Herreders Ret den 22 Maii 1801. (Hjerm Ginding Herreder Skøde- og Pantebog 1796-1802, Book No. 4, pag 384 (Film RA 28.832)). Først på året 1815 valgte Jens Jensen på grund af svaghed at gå på aftægt i gården, som han solgte til sin ældste søn Jens Jensen. Salgssummen var 600 Rigsdaler rede sølv, plus aftægt til forældrene i deres livstid. I aftægtskontrakten nævnes også: " til vor Datter Birgitte Marie Jensdatter, gift med Gaardmand Jens Jespersen i Hedegaard, udbetales 200 Rigsdaler i rede Sølv som hendes fædrene og mødrene Arv ". Kilde: Hjerm Ginding Herreder Skøde- og Pantebog 1813-1818, Book No 8, pag. 140 (Film RA 28.834). Han blev gift med Johanne Andersdatter, 10.04.1783 i Handbjerg kirke, født 1754 i Handbjerg, døbt 05.05.1754 i Handbjerg kirke, død 25.10.1828 i Hulgaard i Handbjerg sogn, begravet 09.11.1828 i Handbjerg.
- vii **Christen Jensen Kochborg**, født 1753 i Handbjerg sogn, døbt 21.10.1753 i Handbjerg kirke (se note 14), død 08.01.1831 i Handbjerg. Han blev gift med Dorthe Jensdatter, 21.11.1782 i Handbjerg kirke, født ca. 1757.

53. **Maren Jensdatter**, født ca. 1712, død 1795 i Handbjerg sogn, begravet 14.06.1795 i Handbjerg.

54. **Christen Pedersen Lindberg**, født 27.09.1717 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 28.09.1717 i hjemmet, død 1783 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 29.12.1783 i Handbjerg kirkegård. Han blev gift med (1) Johanne Pedersdatter, 05.11.1738 i Handbjerg kirke, født 1711, død 14.03.1751 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 21.03.1751 i Handbjerg kirkegård. Han blev gift med (2) Malene Jensdatter, også kendt som Magdalene Jensdatter, 15.09.1751 i Mejrup kirke, Christen Pedersen Lindberg boede hele sit liv i Handbjerg sogn, hvor han sandsynligvis blev fæster i gården Lindbjerg efter moderen. Malene Jensdatter boede endnu i 1787 på gården i Lindbjerg, hvor hun kaldtes "bondekone og gaardbeboer". Kort efter bliver gården overtaget af svigersønnen Christen Christensen Lindberg, der dog inden 1801 flytter til Gjellerup, og hertil flytter så også Malene. Hun dør her i november 1805.

(Kilder: Ringkøbing Amts Skifteprotokol (B8-1100) nr. III s. 26. Hardsyssels Årbog 1967 side 106-123).

Børn af Johanne Pedersdatter:

- i **Maren Christensdatter**, født 27.11.1739 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 29.11.1739 i Handbjerg kirke, død 05.12.1815 i Sevel sogn, begravet 17.12.1815 i Sevel. Hun blev gift med (1) Niels Toftgaard, ca. 1765, født ca. 1717, død 1787 i Sevel sogn, begravet 28.01.1787 i Sevel. Gmd. i Toftgaard i Sevel. Mindst 1 barn i tidligere ægteskab. Hun blev gift med (2) David Nielsen, også kendt som David Toftgaard, 21.10.1788 i Sevel, født ca. 1752, død 12.03.1840 i Toftgaard i Sevel sogn, begravet 22.03.1840 i Sevel.
- ii **Peder Christensen**, født 1741 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 19.10.1741 i Handbjerg kirke, død før(?) 1746.
- iii **Ellen Christensdatter**, født 1743 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 24.09.1743 i Handbjerg kirke, død 1810 i Vestergaard i Sevel sogn, begravet 26.06.1810 i Sevel. Hun blev gift med (1) Stephan Christensen, 24.05.1779 i Sevel kirke, født 1729 i Smedegaard, Djeld i Sevel sogn, døbt 27.11.1729 i Sevel, død 1794 i Sevel sogn, begravet 13.07.1794 i Sevel. Gmd. i Vestergaard i Sevel. Enkemand efter 1. ægteskab før 1780. 1794: "Var en kiøn og godtgiørende mand". Hun blev gift med (2) Niels Pedersen, 05.06.1795 i Sevel kirke, født ca. 1745, død 06.09.1825 i Sevel sogn, begravet 11.09.1825 i Sevel. Ved vielsen ladefoged.
- iv **Peder Christensen**, født 11.02.1746 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 13.02.1746 i Handbjerg kirke, død 26.12.1815 i Hale i Sevel sogn, begravet 01.01.1816 i Sevel. Gmd. i Hale i Sevel. Han blev gift med Margrethe Christensdatter, 03.08.1777 i Sevel kirke, født ca. 1749, død eft. 1801.
- v **Jens Christensen**, født 1748 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 15.09.1748 i Handbjerg kirke, død 1762 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 10.03.1762 i Handbjerg kirkegård.

Børn af Malene Jensdatter:

- vi **Johanne Christensdatter**, født 08.06.1752 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 11.06.1752 i Handbjerg kirke, død 1786 i Kvium i Hjerm sogn, begravet 26.02.1786 i Hjerm. Hun blev gift med Jens Madsen Hummel, født ca. 1733, død eft. 1801. Kvium i Hjerm.
- 27. vii **Kirstine Marie Christensdatter**, født 1754 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 27.01.1754 i Handbjerg kirke, død 02.11.1820 i Ll. Perregaard i Borbjerg sogn, begravet 12.11.1820 i Borbjerg kirkegård. Hun blev gift med Niels Jensen, 27.10.1784 i Handbjerg kirke.
- viii **Karen Christensdatter**, født 1756 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 02.02.1756 i Handbjerg kirke, død 1756 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 19.04.1756 i Handbjerg kirkegård.
- ix **Anne Cathrine Christensdatter**, født 1757 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 06.03.1757 i Handbjerg kirke, død 1787/1795.
- x **Jens Christensen**, født 1759 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 04.11.1759 i Handbjerg kirke, død 1763 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 26.12.1763 i Handbjerg kirkegård.
- xi **Peder Christensen**, født 1762 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 31.01.1762 i Handbjerg kirke, død 1764 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 16.12.1764 i Handbjerg kirkegård.

- xii **Dorothe Kierstine Christensdatter**, født 1763 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 26.12.1763 i Handbjerg kirke, død dec. 1834 i Bassumgaard i Snebjerg sogn, begravet 15.12.1834 i Snebjerg. 1834 gårdejerse Bassumgaard i Snebjerg. Hun blev gift med Christen Christensen Lindberg, eft. 1787, født ca. 1755, død nov. 1829 i Bassumgaard i Snebjerg sogn, begravet 25.11.1829 i Snebjerg. Gdr. Lindbjerg i Handbjerg. 1801 Gdr. i Gjellerup By. Gdr. Bassumgaard i Snebjerg.
- xiii **Jens Christensen Lindberg**, født 1766 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 06.03.1766 i Handbjerg kirke, død 21.04.1823 i Blaabjerg i Mejrup sogn. Han blev gift med Sidsel Kirstine Christensdatter, 18.11.1802 i Mejrup, født 25.12.1784 i Blaabjerg i Mejrup sogn, død 22.05.1816 i Blaabjerg i Mejrup sogn.
- xiv **Karen Christensdatter**, født 1767 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 10.09.1767 i Handbjerg kirke, død før 1795.
- xv **Christen Christensen**, født 1769 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 13.08.1769 i Handbjerg kirke, død 1795 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 30.07.1795 i Handbjerg kirkegård. Skifte B8-1100 III s. 26b. Ugift. 6 helsøskende, 3 halvsøskende.
- xvi **Jesper Christensen Lindberg**, født 1773 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 12.08.1773 i Handbjerg kirke, død 09.08.1840 i Skjerk i Aulum sogn, begravet 15.08.1840 i Aulum. Sevel. 1834, 1840 fæstegmd. i Skjerk i Aulum. Han blev gift med Karen Hansdatter, 11.06.1808 i Sevel kirke, født 1779 i Trandum i Sevel sogn, døbt 04.07.1779 i Sevel, død eft. 1845. 1845 enke og huskone i Skjerk.

55. **Malene Jensdatter**, også kendt som Magdalene Jensdatter, født ca. 1726 i Brusen i Mejrup sogn, død 1805 i Gjellerup sogn, begravet 15.11.1805 i Gjellerup.

56. **Poul Jensen**, født ca. 1706. Fæster i Barslev på Thyholm under Hindsels.

<https://www.genealogy.com/ftm/m/l/l/Mogens-Miller/GENE2-0001.html>.

Han blev gift med Sidsel Jepsdatter, 12.01.1747 i Hvidbjerg kirke, Refs hrd.

Børn:

- i **Anders Poulsen**, født 1742. Han blev gift med Else Andersdatter, født ca. 1739.
- ii **Giertrud Poulsdatter**, født 1747 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 05.03.1747 i Hvidbjerg kirke, død 20.08.1785 i Hvidbjerg sogn, Refs hrd., begravet i Hvidbjerg. Hun blev gift med Christen Larsen, 21.11.1769 i Hvidbjerg, født ca. 1735.
- 28. iii **Jens Poulsen**, født 1748 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt juli 1748 i Hvidbjerg kirke (se note 15), død 09.02.1809 i Barslev i Hvidbjerg sogn, begravet 19.02.1809 i Hvidbjerg kirkegård. Han blev gift med Zidsel Andersdatter, 25.03.1772 i Hvidbjerg kirke.
- iv **Anne Poulsdatter**, født 21.03.1752 i Barslev i Hvidbjerg sogn, døbt 22.03.1752 i Hvidbjerg (se note 16). Hun blev gift med Christen Jensen, født ca. 1747. Søn af Jens Christensen på Syndergaard i Søndbjerg.

57. **Sidsel Jepsdatter**, født ca. 1712, død 29.07.1778 i Barslev i Hvidbjerg sogn.

58. **Anders Sørensen**, født ca. 1684, død jan. 1753 i Jestrup i Lyngs sogn, begravet 02.02.1753 i Lyngs kirkegård. Bosat i Jestrup i Lyngs sogn på Thyholm. Han blev gift med (1) NN, født ca. 1673, død apr.

1741 i Jestrup i Lyngs sogn, begravet 12.04.1741 i Lyngs kirkegård. Han blev gift med (2) Anne Larsdatter, ca. 1742.

Barn af Anne Larsdatter:

- i **Maren Andersdatter**, født 1743 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt 16.05.1743 i Lyngs kirke, død 08.06.1745 i Jestrup i Lyngs sogn.
 - 29. ii **Zidse Andersdatter**, født 1745 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt maj 1745 i Lyngs kirke, død 03.06.1830 i Barslev i Hvidbjerg sogn, begravet 11.06.1830 i Hvidbjerg kirkegård. Hun blev gift med Jens Poulsen, 25.03.1772 i Hvidbjerg kirke.
 - iii **Maren Andersdatter**, født 06.10.1747 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt 08.10.1747 i Lyngs kirke.
 - iv **..en Andersdatter**, født 16.02.1750 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt 18.02.1750 i Lyngs kirke.
 - v **Karen Andersdatter**, født 13.09.1752 i Jestrup i Lyngs sogn, døbt 17.09.1752 i Lyngs kirke.
59. **Anne Larsdatter**, født ca. 1716, død okt. 1776 i Jestrup i Lyngs sogn, begravet okt. 1776 i Lyngs kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Sørensen, ca. 1742. Hun blev gift med (2) Peder Nielsen, 25.09.1753 i Lyngs kirke.
60. **Christen Jensen Pallisgaard**, født ca. 1733 i Pallisgaard i Humlum sogn, død 1773 i Pallisgaard i Humlum sogn, begravet 10.05.1773 i Humlum. Han blev gift med Maren Madsdatter, 07.06.1761 i Humlum kirke, Fæstegårdmand i V. Pallesgaard i Humlum. Gården havde et hartkorn på tdr. 4-4-0-2½ og hørte under Vejbjerggaard; i 1773 skulle der ydes ½ plovs ho-veri. Senere købte eftermanden Laurs Christensen gården til selveje for 660 rdl.

Børn:

- i **Jens Christensen**, født 1762 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 17.10.1762 i Humlum kirke, død 16.11.1829 i Nørgaardhus i Humlum, begravet 23.11.1829 i Humlum. Gmd. Gadgaard i Humlum. Husmand i Nørgaardhus. Han blev gift med Karen Lauridsdatter, 27.10.1785 i Humlum, født ca. 1766 i Gadgaard i Humlum sogn, død 21.10.1832 i Nørgaardhus i Humlum, begravet 27.10.1832 i Humlum.
- 30. ii **Mads Christensen**, også kendt som Mads Christensen Dursted, født 1764 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 18.11.1764 i Humlum kirke, død 25.05.1834 i Rotborg i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 30.05.1834 i Resen kirkegård. Han blev gift med Mariane Pedersdatter, 08.10.1789 i Resen kirke.
- iii **Mette Marie Christensdatter**, født 1766 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 20.07.1766 i Humlum kirke, død eft. 1834 (se note 17). Hun blev gift med Jens Christensen Stokkendal, 12.04.1790 i Humlum, født 1766 i Stokkendal i Humlum sogn, døbt 27.03.1766 i Humlum, død 26.11.1834 i Sønderlund i Humlum sogn, begravet 05.12.1834 i Humlum. 1801 husmand og tømmermand i Gade Hus i Humlum. Senere gårdmand i Sønderlund i Humlum.
- iv **Margrethe Christensdatter**, født 1768 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 10.07.1768 i Humlum kirke, død 22.11.1857 i Nr. Nissum sogn. Hun blev gift med Jacob Jacobsen

Smed, 30.12.1801 i Humlum kirke, født 1771 i Humlum sogn, døbt 09.06.1771 i Humlum, død 27.07.1836 i Nr. Nissum. Smed i Smedslund i Nr. Nissum 1801-29.

- v **Anne Christensdatter**, født 1770 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 23.09.1770 i Humlum kirke. Hun blev gift med Jens Pedersen, 1799 i Humlum. Gottrup.
- vi **Niels Christensen**, født 1773 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 24.01.1773 i Humlum kirke, død 1794 i Gimsing. Skifte Lundenæs:
1935 Niels Christensen, 22 år ugift i Søndergård i Gimsinghoved. 22.10.1794. II, fol.5B.
A:
1) mor Maren Madsdatter g.m. Laurids Christensen i Pallisgård i Humlum sogn
2) bror Jens Christensen i Gadegård i Humlum sogn
3) bror Mads Christensen i Dusdeje i Resen sogn
4) søster Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Christensen i Stokkendal i Humlum sogn
5) søster Grethe Christensdatter 28
6) søster Anne Christensdatter 26.
FM: morbror Laurids Madsen på stedet.

61. **Maren Madsdatter**, født ca. 1736, død 07.11.1822 i V. Pallesgaard i Humlum sogn, Skodborg h, begravet 19.11.1822 i Humlum. Hun blev gift med (1) Christen Jensen Pallisgaard, 07.06.1761 i Humlum kirke. Hun blev gift med (2) Laurs Christensen, ca. 1774 i Humlum, født ca. 1748, død 1811 i Humlum sogn, begravet 03.03.1811 i Humlum.

Barn af Christen Jensen Pallisgaard:

- i **Jens Christensen**, født 1762 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 17.10.1762 i Humlum kirke, død 16.11.1829 i Nørgaardhus i Humlum, begravet 23.11.1829 i Humlum. Gmd. Gadgaard i Humlum. Husmand i Nørgaardhus. Han blev gift med Karen Lauridsdatter, 27.10.1785 i Humlum, født ca. 1766 i Gadgaard i Humlum sogn, død 21.10.1832 i Nørgaardhus i Humlum, begravet 27.10.1832 i Humlum.
- 30. ii **Mads Christensen**, også kendt som Mads Christensen Dursted, født 1764 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 18.11.1764 i Humlum kirke, død 25.05.1834 i Rotborg i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 30.05.1834 i Resen kirkegård. Han blev gift med Mariane Pedersdatter, 08.10.1789 i Resen kirke.
- iii **Mette Marie Christensdatter**, født 1766 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 20.07.1766 i Humlum kirke, død eft. 1834 (se note 18). Hun blev gift med Jens Christensen Stokkendal, 12.04.1790 i Humlum, født 1766 i Stokkendal i Humlum sogn, døbt 27.03.1766 i Humlum, død 26.11.1834 i Sønderlund i Humlum sogn, begravet 05.12.1834 i Humlum. 1801 husmand og tømmermand i Gade Hus i Humlum. Senere gårdmand i Sønderlund i Humlum.
- iv **Margrethe Christensdatter**, født 1768 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 10.07.1768 i Humlum kirke, død 22.11.1857 i Nr. Nissum sogn. Hun blev gift med Jacob Jacobsen Smed, 30.12.1801 i Humlum kirke, født 1771 i Humlum sogn, døbt 09.06.1771 i Humlum, død 27.07.1836 i Nr. Nissum. Smed i Smedslund i Nr. Nissum 1801-29.
- v **Anne Christensdatter**, født 1770 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 23.09.1770 i Humlum kirke. Hun blev gift med Jens Pedersen, 1799 i Humlum. Gottrup.
- vi **Niels Christensen**, født 1773 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 24.01.1773 i Humlum kirke, død 1794 i Gimsing.

Skifte Lundenæs:

1935 Niels Christensen, 22 år ugift i Søndergård i Gimsinghoved. 22.10.1794. II, fol.5B.

A:

- 1) mor Maren Madsdatter g.m. Laurids Christensen i Pallisgård i Humlum sogn
- 2) bror Jens Christensen i Gadegård i Humlum sogn
- 3) bror Mads Christensen i Dusdeje i Resen sogn
- 4) søster Mette Marie Christensdatter g.m. Jens Christensen i Stokkendal i Humlum sogn
- 5) søster Grethe Christensdatter 28
- 6) søster Anne Christensdatter 26.

FM: morbror Laurids Madsen på stedet.

Børn af Laurs Christensen:

- vii **Christiane Laursdatter**, født 1775 i V. Pallesgaard i Humlum sogn, Skodborg h, døbt 26.02.1775 i Humlum kirke, død 23.10.1827 i Gudum sogn, Skodborg hrd., begravet 01.11.1827 i Gudum. Hun blev gift med Jens Nielsen Pine, 1799 i Humlum, født 18.03.1766 i Pine i Humlum sogn, død 03.08.1843 i Hvistendahlhus i Gudum sogn, begravet 08.08.1843 i Gudum. Husmand i Bremerhuse i Gudum.
- viii **Christen Larsen**, født 1777 i V. Pallesgaard i Humlum sogn, døbt 20.04.1777 i Humlum kirke.
- ix **Anders Laursen**, født 1779 i V. Pallesgaard i Humlum sogn, døbt 25.04.1779 i Humlum kirke, død 27.11.1853 i Sdr. Pallesgaard i Humlum sogn, begravet 06.12.1853 i Humlum. Gdr. i Sdr. Pallesgaard i Humlum. Gården skifter navn fra Vester til Sønder Pallisgaard (oplyst ved hans død). Han blev gift med Anne Albrechtsdatter, 18.10.1811 i Humlum, født 1788 i Humlum, døbt 01.10.1788 i Humlum, død 23.12.1862 i Sdr. Pallesgaard i Humlum sogn, begravet 04.01.1863 i Humlum.

62. **Peder Christensen Dursted**, født 1718 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 1718 i Resen kirke, død 1796 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 28.05.1796 i Resen kirkegård. Peder Christensen og Else Jensdatter blev gift før 1750; de overtog efter hans forældre går-den Dursted, der hørte under præsteembedet i Resen-Humlum, og her fik de i de følgende år mindst 3 børn. Omkring 1790 overlod de gården til deres datter og svigersøn og gik på aftægt hos dem. Han blev gift med Else * Jensdatter.

Børn:

- i **Christen Pedersen**. Han blev gift med Maren Larsdatter.
- ii **Anne Marie Pedersdatter**, født ca. 1750 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 08.08.1751 ? i Resen kirke. Hun blev gift med Niels Christensen, 22.10.1782 i Resen, født ca. 1729, død eft. 1801. Enkemand. Gmd. i Langergaard i Resen.
31. iii **Mariane Pedersdatter**, født 01.12.1757 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 01.12.1757 i Resen, død 31.03.1831 i Rotborg i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 08.04.1831 i Resen kirkegård. Hun blev gift med Mads Christensen, også kendt som Mads Christensen Dursted, 08.10.1789 i Resen kirke.
63. **Else * Jensdatter**, født 1715 i Resen sogn ?, død 1806 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 06.06.1806 i Resen kirkegård. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældrepar.

84. **Peder Nielsen * d. Ældre**, født ca. 1663, død 1734 i Hulmose i Hoven sogn, begravet 08.12.1734 i Hoven kirkegård. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til børnene. Jacob og Bertel er i hvert fald søskende, da deres børn må have kgl. tilladelse til ægteskab, fordi de er søskendebørn.

Børn:

42. i **Jacob Pedersen**, født ca. 1687, død feb. 1732 i Hulmose i Hoven sogn, begravet 10.02.1732 i Hoven kirkegård. Han blev gift med Maren Jensdatter, 24.06.1714 i Hoven kirke.
- ii **Bertel Pedersen**, født ca. 1690, død 1767 i Ved Kirken i Hoven sogn, begravet 30.07.1767 i Hoven. Bosat ved Hoven kirke. Han blev gift med Mette Christensdatter, 03.07.1712 i Hoven, født 1691 i Ved Kirken i Hoven sogn, døbt 12.08.1691 i Hoven, død 1765 i Hoven sogn, begravet 28.07.1765 i Hoven.
- iii **Anders Pedersen**, født 1696 i Hulmose i Hoven sogn, døbt 26.04.1696 i Hoven, død 1751 i Hulmose i Hoven sogn, begravet 31.05.1751 i Hoven. 1715, 1719 i Ørbæk. Han blev gift med Maren Christensdatter. Ang. navn se faddere ved dåb i Hoven 27.7.1728. Se dog også Slægten Bech fra Tvis.
108. **Peder Christensen Lindberg**, født ca. 1657 i Skjettrup i Hjerm sogn, død 1731 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 03.06.1731 i Handbjerg kirkegård. Peder Christensen Lindbjerggård er født i Hjerm sogn som søn af Chresten Espersen Skietterup. Beviset derfor er hans fæstebrev som findes i fæsteprotokollen for det jordegods som den residerende medico udi Ribe pro officia er tillagt indrettet 1730 af doctor Ancher Andersen (1692-1787).(Ribe Stiftsfysikats gods)
Der står at Peder Christensen fra Hjerm skal fæste den gård i Lindbjerg Handbjerg sogn, som salig Jens Mortensen sidst havde i fæste. Og skal ægte enken Dorthe Lauridsdatter.
Jens og Dorthe var blevet viet 1681 i Borbjerg og Jens Mortensen var død 1688 82 år gammel.Han var altså betydeligt ældre end Dorthe. Hvornår Dorthe er død er ikke fundet.
Peder Christensen Lindbjerggård dør 1731, og der er også et meget omfattende skifte efter ham, fundet samme sted som fæstebrevet. Hans enke hedder da Maren Nielsdatter og de har 3 børn sammen: Chresten 14 år, Niels 11 år og Dorthe Kirstine 9 år. Værge for dem var deres farbroder Esper Christensen Skietterup Hjerm. Til stede var også Jens Pedersen Lindbjerg som var hendes stedsøn. Han havde da fået arv efter både mor og efter sin far.

(Kilder: Karen Margrethe Nielsen, Viborg. Kirkebøger og Folketællinger. Hardsyssels Årbog 1967 side 107, 122. Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>).

Han blev gift med (1) Dorethe Lauridsdatter Munksgaard, ca. 1689, født 1650 i Borbjerg.

Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter.

Barn af Dorethe Lauridsdatter Munksgaard:

- i **Jens Pedersen Lindberg**, født 1691 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 14.01.1691 i Handbjerg (se note 19), død 1765 i Heegaard i Handbjerg sogn, begravet 11.01.1765 i Handbjerg kirkegård. Han blev gift med Anne Catrine Jacobsdatter, 04.01.1733 i Handbjerg kirke (se note 20), født 1712 i Ø. Hedegaard i Handbjerg sogn, død 20.10.1792 i Ø. Hedegaard i Handbjerg sogn.

Børn af Maren Nielsdatter:

54. ii **Christen Pedersen Lindberg**, født 27.09.1717 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt 28.09.1717 i hjemmet, død 1783 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 29.12.1783 i Handbjerg kirkegård. Han blev gift med (1) Johanne Pedersdatter, 05.11.1738 i Handbjerg kirke. Han blev gift med (2) Malene Jensdatter, også kendt som Magdalene Jensdatter, 15.09.1751 i Mejrup kirke.
- iii **Niels Pedersen Lindbjerg**, født ca. 1720 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, død eft. 1801. Han blev gift med Anna Sørensdatter Telling, 28.06.1747 i Hjerm, født ca. 1722 i Hjerm, død 1787/1801 i Hjerm.
- iv **Dorthe Kirstine Pedersdatter**, født 1723 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, døbt jan. 1723 i hjemmet (se note 21).
109. **Maren Nielsdatter**, født ca. 1682, død 1763 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 24.02.1763 i Handbjerg kirkegård.
110. **Jens Christensen Brusén**, født ca. 1681, død 1755 i Brusén i Mejrup sogn (se note 22). Jens Christensen Brusén var fæster af en gård på ca. 6 tdr. hartkorn i Brusengaarde i Mejrup sogn under Krøgsdal gods.
- I 1755 døde Jens Christensen Brusén, og den 11. marts afholdtes der skifte i gården, hvor følgende blev registreret:
- 1 bord med fod 4 mk, 1 skammel 8 sk, 4 gamle stole 1 mk 8 sk, 1 gammel foldseng 2 mk, 1 klokkeviser 1 rd, 1 jernkakkellovn 7 rd, 1 fyrbækken 4 mk, 2 messinglysestager og 1 morter 1 rd, 2 tinfade og 6 tallerkener 2 rd, 2 stenfade og 10 stentallerkener 2 rd, 2 krus med tinlåg 1 mk 8 sk, 1 spejl med sort ramme 8 sk, 10 mælkebøtter 1 mk 4 sk, 4 glas og 1 hylde 1 mk, 1 lille fyrbækken 12 sk, 2 små billeder og 1 lille balje 8 sk, 2 gl. blå pude-hynder 1 mk 8 sk, 1 ildklemme, 1 spyd, 1 rist, 1 jernpande og 1 trefod 1 rd, 1 par hånd-kværne 4 mk, 1 gl. kobberkedel 8 rd, 3 bryggekar 1 rd 2 mk, 6 gamle spande 1 mk, 3 øltønder og 1 fjerding 1 rd 2 mk, 1 sælde, 2 solde og 2 løbe 3 mk, 6 kornsække 1 rd 2 mk, 1 økse, 1 spægerbor, 2 naver og 1 sav 3 mk, 1 trug og 1 gl. timse 8 sk.
- Sengeklæder:
1. seng: 2 dyner, 2 puder og 1 par lagener 10 rd, 2. seng: 2 dyner, 2 puder og 2 hølslæder 2 rd 4 mk, 3. seng: hølslæder og puder 1 rd 2 mk
- Den salige mands klæder:
- 1 brun klædesklædning 6 rd 4 mk, 1 nattrøje og 1 calemankestrøje 1 rd, 1 gl. blågrå kjortel 1 rd, 1 lædervest og 1 par bukser 2 rd 4 mk, 1 vadmelsvest og bukser 1 rd, 1 hat og 1 kabuds 1 rd, 2 par strømper og 2 par vanter 4 mk, 1 par støvler og 1 par sko 2 rd, 1 spanskrør-kæp 2 mk, 1 ridesadel og tømme 1 rd 2 mk, 6 hornskeer, 8 træatallerkener, 1 flø-debøtte og 1 kærne 3 mk, 1 lille sølvkande 18 rd, 4 sølvskeer 5 rd 8 mk.
- Vognredskaber:
- 1 beslagen vogn 16 rd, 1 trævogn med lejrer og skrav 6 rd 4 mk, 1 møgvogn med fjæl 4 rd, 1 plov med tilbehør 2 rd, 2 harver med jerntænder 3 rd, 2 hølser, 1 lyngle, 1 skærekiste med kniv 3 rd, 2 spader, 2 jerngrebe, 2 trægrebe og 2 tønder 1 rd, 1 par haretøj, 2 plejle og 4 river 2 mk.
- Kreaturer:
- 2 sorte 3-års heste 34 rd, 2 brune 5-års heste 20 rd, 4 stude, som er solgt 22 rd, 6 køer 24 rd, 4 stude ungnøder 10 rd, 2 mindre ditto 4 rd, 1 kvie 3 rd, 4 spædekølve 3 rd, 20 får og 1 vædder 10 rd, 1 svin 2 rd, 2½ agre på Holstebro Mark 20 rd.
- Af korn findes kun, hvad der til vørsæd og brødkorn kan behøves, og efter mændenes skøn-somhed næppe kan være tilstrækkelig, så der muligt vil mangle 4 tdr. rug. Boets indtægt i alt 310 rd 4 mk.
- Følger nu boets besvær og afgang:
- til gårdens 6 tdr. hartkorn fordres 6 dygtige bæster 108 rd, 1 vogn med tilbehør 24 rd, 1 plov 5 rd, 1 harve 3 rd 2 mk.

Husenes brøstfældighed efter syn:

ladehuset, som består af 20 fag østen i gården, findes helt brøstfældig og ringeste reparation på hver fag er 2 rd 4 mk, ialt 53 rd 2 mk. Staldhuset, som er på 16 fag med noget ladehus iberegnet, behøver ingen reparation. Fæhuset samt hølade og vognskur består af 26 fag og er anslået til reparation a fag 2 rd, ialt 52 rd. Stuehuset bestående af 15 fag behøver reparation for 15 rd.

Udgift til de 4 td. rug, der behøves til husholdningen, 36 rd, omkostninger til den salige mands begravelse 20 rd, herimod krævede enken til sin egen begravelse ligeså 20 rd, skiftets bekostning 4 rd 3mk.

Boets udgift i alt 311 rd 1 mk.

"Naar nu indtægt og udgift imod hinanden liqvideres, ses da intet for vedkommende kan arves, hvorfor det nu saaledes er aftalt, at enken beholder boen i den stand, som den forefindes, imod at hun svarer selv gælden samt alle kongel. skatter og husbondens landgilde, ligesom i hendes sal. mands tid, saa og forsyner de umyndige af hendes børn med klæde og føde samt holder dem til ære og lære, saadan som hun for gud og øvrighed nu agtes at svare, og om hun imod forhåbning gifter sig, da haver hun at udlevere til hendes børn de hende i denne forretning tillagte 20 rdl. til hendes begravelses bekostning". Senere overgik gården til sønnen Christen, og hos ham har enken Kirstine Marie Jensdatter sikkert været på aftægt til sin død, der fandt sted inden 1768.

(Kilder: Krogsdals Skifteprotokol (G433-2) side 25-26. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol 1760-64 (B8-1080) side 359. og 366.. Slægtsbog for efterkommere efter Christen Brusen Nielsen, født 1834, Dansk Slægtsforskning 1973).

Han blev gift med (1) Karen Jensdatter, født ca. 1675/1695, død ca. 1720.

Han blev gift med (2) Kirstine Marie Jensdatter, 12.02.1723 i Resen kirke.

Barn af Karen Jensdatter:

- i **Jep Jensen Brusen**, født 1712 i Brusen i Mejrup sogn, død 1791 i Sdr. Bredal i Gudum sogn. Gmd. i S. Bredal i Gudum. Han blev gift med Anne Elisabeth Hansdatter, født 1715 i Pilgaard i Resen sogn, død 1715 i Resen, død 1788 i Sdr. Bredal i Gudum sogn.

Børn af Kirstine Marie Jensdatter:

- ii **Jens Jensen Majgaard**, født ca. 1725 i Brusen i Mejrup sogn, død 1769. Gmd. i Majgaard i Mejrup sogn. Han blev gift med Anne Marie Olufsdatter, 20.10.1750 i Mejrup, født ca. 1730, død 14.05.1804 i Majgaard i Mejrup sogn (se note 23), begravet 24.05.1804 i Mejrup. Enke efter Christen Christensen.
- 55. iii **Malene Jensdatter**, også kendt som Magdalene Jensdatter, født ca. 1726 i Brusen i Mejrup sogn, død 1805 i Gjellerup sogn, begravet 15.11.1805 i Gjellerup. Hun blev gift med Christen Pedersen Lindberg, 15.09.1751 i Mejrup kirke.
- iv **Christen Jensen Brusen**, født ca. 1731 i Brusen i Mejrup sogn, død 1788 i V. Brusen i Mejrup sogn, Hjerm hrd., begravet 31.05.1788 i Mejrup kirkegård. Gmd. Brusen i Mejrup sogn. Lundenæs amt: 976 Christen Jensen i Mejrup sogn. 31.5.1788, fol.663B. E: Edel Andersdatter. Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1788. Han blev gift med Edel Andersdatter, 13.01.1757 i Mejrup, født ca. 1739, død 20.06.1811 i V. Brusen i Mejrup sogn, Hjerm hrd. Ved vielse Edle.
- v **Johanne Jensdatter**, født ca. 1733 i Brusen i Mejrup sogn, død 09.10.1804. Hun blev gift med (1) Peder Jensen Vium, også kendt som Peder Krogsgaard, 25.01.1757 i Mejrup, født ca. 1720, død 14.05.1775. Vium i Gudum sogn. Hun blev gift med (2) Christen Madsen Møller, 1773.

- vi **Jens Jensen**, også kendt som Jens Jensen Bramming, født ca. 1737 i Brusen i Mejrup sogn. 1768 hos sin bror i Engelund. (Evt. i St. Gammelby i Mejrup 1787 og 1801 - er ofte fadder i Vejrum hos Jens Christensen).
 - vii **Maren Jensdatter**, født ca. 1740 i Brusen i Mejrup sogn, død eft. 1801. Hun blev gift med Christen Christensen Engelund, født ca. 1738, død eft. 1801. Daglejer i Engelundhus i Fabjerg.
 - viii **Niels Jensen Engelund**, født ca. 1742 i Brusen i Mejrup sogn, død 03.05.1821 i Fabjerg sogn. Engelund i Fabjerg sogn. Han blev gift med Margrethe Kirstine Poulsdatter, 22.03.1764 i Fabjerg, født ca. 1732, død 31.03.1822.
111. **Kirstine Marie Jensdatter**, født ca. 1698 i Mattrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1755/1768 (se note 24). (Gift igen 24.09.1755 i Mejrup med Peder Jensen Barmer)?
1768: 4 sønner og 3 døtre.
120. **Jens Christensen Pallisgaard**, født ca. 1706, død 1755 i Pallesgaard i Humlum sogn, begravet 20.04.1755 i Humlum. Fæstegårdmand i Pallisgaard i Humlum sogn. De nævnte børns forbindelse til dette forældrepar er hovedsagelig baseret på fadderoplysninger ved diverse børnefødsler. Han blev gift med Margrethe Clemensdatter.

Børn:

- 60. i **Christen Jensen Pallisgaard**, født ca. 1733 i Pallisgaard i Humlum sogn, død 1773 i Pallisgaard i Humlum sogn, begravet 10.05.1773 i Humlum. Han blev gift med Maren Madsdatter, 07.06.1761 i Humlum kirke.
- ii **Clemen Jensen**, født ca. 1735 i Pallisgaard i Humlum sogn, død 1812 i Bramstrup i Humlum sogn, begravet 18.12.1812 i Humlum. Bramstrup i Humlum. Han blev gift med (1) Anne Marqvorsdatter, 20.09.1761 i Humlum kirke, født 1730, død 1764 i Bramstrup i Humlum sogn, begravet 24.04.1764 i Humlum. Han blev gift med (2) Johanne Jacobsdatter, født ca. 1729, død 1795 i Bramstrup i Humlum sogn, begravet 12.10.1795 i Humlum. Skifte Ringk. amt (B8-1085)
1414 Johanne Jacobsdatter i Bramstrup i Humlum sogn. 4.11.1795, fol.377.
E: Clemen Jensen. B: Jens 21, Anne g.m. Christen Savmand i Fabjerg, Else g.m. Oluf Pedersen i Nørgård i Gimsing sogn, Margrethe. FM: Jens Bach.
- iii **Jens Jensen**, født 1737 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 01.02.1737 i Humlum kirke (se note 25), død før 1746.
- iv **Margrethe Jensdatter**, født 1739 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 1739 i Humlum kirke (se note 26), død 1805 i Lille Lund i Humlum sogn, begravet 17.07.1805 i Humlum. Hun blev gift med (1) Mads Andersen Gottrup, født ca. 1732, død 1780 i Lille Lund i Humlum sogn, begravet 17.09.1780 i Humlum (se note 27). Lille Lund i Humlum. Andersen oplyst ved sønnen Mads' død i Asp 12.06.1845. Hun blev gift med (2) Mogens Christensen, 04.10.1781 i Humlum kirke, født 1745 i Ørskov i Humlum sogn, døbt 19.12.1745 i Humlum, død 1812 i Sønderlund i Humlum sogn, begravet 24.05.1812 i Humlum. Sønderlund i Humlum.
- v **Christen Jensen (Pallisgaard)**, født 1744 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 1744 i Humlum kirke (se note 28), død 11.11.1822 i Mellem Makhholm i Resen sogn, begravet 17.11.1822 i Resen. Gårdmand i Mellem Makhholm i Resen. Han blev gift med Else Johanne Nielsdatter, 16.03.1774 i Humlum kirke, født ca. 1741 i Bæk i Resen sogn,

Skodborg hrd., død 04.11.1826 i Mellem Makhholm i Resen sogn, begravet 21.11.1826 i Resen.

vi **Jens Jensen**, født 1746 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 20.11.1746 i Humlum kirke (se note 29), død 23.01.1821 i Ryttersgaard i Humlum sogn, begravet 02.02.1821 i Humlum. Gmd. i Ryttersgaard i Humlum. Han blev gift med (1) Kirsten Andersdatter, 31.10.1783 i Humlum, født ca. 1740, død 1791 i Ryttersgaard i Humlum sogn, begravet 16.08.1791 i Humlum. Enke i Ryttersgaard i Humlum. Han blev gift med (2) Johanne Marie Henriksdatter, 12.01.1792 i Fousing kirke, født 1762 i Fousing, død 30.09.1829. Datter af Henrik Madsen og Maren Nielsdatter.

vii **Niels Jensen**, født 1752 i Pallisgaard i Humlum sogn, døbt 1752 i Humlum kirke, død 27.10.1830 i Vognsgaard i Humlum sogn, begravet 06.11.1830 i Humlum. Gårdmand i Vognsgaard i Humlum. Han blev gift med (1) Maren Knudsdatter, 12.10.1787 i Humlum kirke, født 1758 i Vognsgaard i Humlum sogn, døbt 08.10.1758 i Humlum kirke, død 1795 i Vognsgaard i Humlum sogn, begravet 22.11.1795 i Humlum. Han blev gift med (2) Christiane Larsdatter, født ca. 1756.

121. **Margrethe Clemensdatter**, født ca. 1709, død 1788 i Pallesgaard i Humlum sogn, begravet 12.05.1788 på Humlum kirkegård. Ved yngste børns fødsel Margrethe Clemingsdaatter (Humlum kirkebog 1701-1754 AO opslag 183 og 208).

122. **Mads.**

Børn:

i **Laurids Madsen**, født ca. 1734, død 1810 i Søndergaard i Gimsing sogn. Ved vielse af Fousing. Gdr. Søndergaard, Gimsinghoved. Han blev gift med Inger Marqvorsdatter, 1773 i Gimsing, født ca. 1725, død 1806 i Gimsing. Enke efter Kynde Hansen.

61. ii **Maren Madsdatter**, født ca. 1736, død 07.11.1822 i V. Pallesgaard i Humlum sogn, Skodborg h, begravet 19.11.1822 i Humlum. Hun blev gift med (1) Christen Jensen Pallisgaard, 07.06.1761 i Humlum kirke. Hun blev gift med (2) Laurs Christensen, ca. 1774 i Humlum.

124. **Christen Jensen Dursted**, født ca. 1670, død 1742 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 27.05.1742 i Resen kirkegård. Fæstegårdmand i Dursted i Resen, der havde et hartkorn på 1,74 tdr. og hørte under præsteembedet. Han blev gift med Maren Jepsdatter, 1717 i Resen kirke.

Børn:

62. i **Peder Christensen Dursted**, født 1718 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 1718 i Resen kirke, død 1796 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 28.05.1796 i Resen kirkegård. Han blev gift med Else * Jensdatter.

ii **Niels * Christensen**, født 1719 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.

125. **Maren Jepsdatter**, født ca(?) 1675, død før 1749. Hun blev gift med (1) Peder Mogensen, 1702 i Resen kirke, født ca. 1652, død 1717 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 17.03.1717 i Resen kirkegård. Hun blev gift med (2) Christen Jensen Dursted, 1717 i Resen kirke.

Børn af Peder Mogensen:

- i **Jeppe Pedersen**, født 1703 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., død (?) 1717.
- ii **Mogens Pedersen**, født 1704 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1705 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 06.01.1705 i Resen kirkegård.
- iii **Barbara Pedersdatter**, født 1706 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 1706 i Resen, død 21.03.1773 i Resen sogn, Skodborg hrd. Hun blev gift med Laurs Nielsen (Rotborg), 1731 i Resen, født ca. 1697, død 1762 i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 07.02.1762 i Resen. Gmd. i Pallisgaard o.1730-(1739); i Rotborg i Resen til 1762.
- iv **Margrethe Pedersdatter**, født 1708 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd. Hun blev gift med Laurids Nielsen. Humlum.
- v **Maren Pedersdatter**, født 1712 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., død (?) 1717.
- vi **Mogens Pedersen**, født 1715 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., døbt 28.04.1715 i Resen, død jan. 1717 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet jan. 1717 i Resen kirkegård.

Børn af Christen Jensen Dursted: se denne

126. **Jens Sørensen**, født eft. 1650. Han blev gift med Anne Nielsdatter, 13.11.1712 i Resen kirke.

Børn:

- 63. i **Else * Jensdatter**, født 1715 i Resen sogn ?, død 1806 i Dursted i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 06.06.1806 i Resen kirkegård. Hun blev gift med Peder Christensen Dursted.

127. **Anne Nielsdatter**, født eft. 1670.

216. **Christen Espersen**, født i Kvium i Hjerm sogn, død eft. 1707. Chresten Espersen eller Jespersen boede ifølge matriculen 1688 i Skietterup i Hjerm sogn på en gård med hartkorn 5-1-1-2. Han var i en række år birkefoged ved Volstrup birketing og boede i Skietterup, Hjerm sogn 1660. Han var indtil 1683 den sidste bonde-birkefoged og levede endnu 1707. Det vides ikke hvornår han dør, da der i kirkebogen for Hjerm sogn mangler oplysninger for perioden 1700 - 1741. 1707 overtog sønnen Esper Christensen gården og den gamle birkefoged skulle fra 1707 nyde ophold " hvortil hand intet til god nødtørftighed skal fejle og bebo sine egne værelser herefter som før " og han skulle efter døden have " en ærlig begravelse ". Retten skulle holdes i gården "efterdags som tilforn".
- I matriklen af 1688 er Christen Espersen, her kaldet Jespersen, anført med en gård på 32 td. land, i hartkorn vurderet til 5td 1 skp 1fjk 2 alb, en pæn gård i sammenligning med sognets øvrige gårde. Gården var fæstegård under Volstrup, der på den tid ejedes af den store vestjyske godssamler Christen Linde, der fik samlet en række godser med tilsammen mere end 3400 Tdr. Hartkorn, heriblandt Handbjerg Hougård, hvor andre aner var fæstere.
- En skatteliste fra 1688 nævner Jens Christensen som ejer af en større gård i Skjetterup. Han var sandsynligvis søn af Christen Espersen og når denne ikke nævnes i skatelisten, skyldes det formentlig, at proprietæren Christen Linde skulle betale Christens kopskat, da han jo var birkefoged og han i øvrigt i 1682 nævnes blandt Christen Lindes "tjenere".
- De økonomiske forhold i gården har åbenbart været gode. Det fremgår af skatelisten, at der som tyende var såvel karl som pige. Skattebeløbet er sat til 1Rd. 2Mk. 8Sk., et beløb rigeligt over gennemsnittet for gårdene i sognet eller birket.

(Kilder: Hjerm sogn. Af P. Nørskov Lauritsen m.fl. Odense 1945, side 113-114, 126-127, 204 og 286. Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>).
Han blev gift med Kirsten Jensdatter.

Børn:

- i **Esper Christensen**, død eft. 1731. 1707 fæstede Esper Christensen gården i Skietterup efter sin far, den gamle birkefoged Christen Espersen. Birkefogeden havde fået løft på hoverifrihed i sin levetid, og nu måtte Esper Christensen "nyde Gaarden fri for Hofueri enten 8-10 eller 12 Åar, indtil een af hans Børn til voxer og kan derudi gift vorde". Hans skulle i landgilde blot svare 2 lispund smør til hver Martini. I arbejdspenge - fordi han var fri for hoveri - skulde svares 12Rd 1Mk.
- I 1731 overlod Esper Christensen gården til sin svigersøn, Peder Pedersen, som blev "fri for Hoveri, medens Esper Christensen og hans Hustru lever, og ellers saa længe, jeg ej ham nødvendig til Arbejdet behøver".
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: "Hjerm Sogn".
108. ii **Peder Christensen Lindberg**, født ca. 1657 i Skjettrup i Hjerm sogn, død 1731 i Lindbjerg i Handbjerg sogn, begravet 03.06.1731 i Handbjerg kirkegård. Han blev gift med (1) Dorethe Lauridsdatter Munksgaard, ca. 1689. Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter.
217. **Kirsten Jensdatter**, født ca. 1612, død 1696 i Skjettrup i Hjerm sogn, begravet 08.10.1696 i Hjerm.
222. **Jens Madsen Matstrup**, født ca. 1648, død 1711 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 15.03.1711 i Resen kirkegård. Jens Madsen var født o. 1648 og Johanne Jensdatter o. 1655-65, sammen fik de i alt 9 børn.
- Han fik i 1684 efter faderen fæstebrev på gården Matstrup i Resen sogn ved Struer; den hørte til kronens ryttergods og havde et hartkorn på tdr. 7-1-0-1. Ved et syn på ryttergodset i 1686 blev gården beskrevet således:

Kan så 3 1/4 td. rug, 1 1/2 td. byg, 5 td. havre. Avl befundet: 36 trv. rug a 4 skp., 28 trv. byg a 4 skp., 38 trv. havre a 5 1/2 skp. Nok fandtes, som berettes at være tiendekorn, 10 trv. rug, 12 trv. byg, 10 trv. havre. Har 3 bæster, 4 køer, 3 ungnød, 2 kalve, 3 får, 1 svin, 2 grise. Bygninger: stuehus 13 fag, stald i enden 1 fag, lade 19 fag, stald og vognhus 12 fag, fæhus 14 fag, vedligehold. Bruget god og manden ved magt.

Det nævnes i 1705, at han boede på Mattrup, havde hustru og syv børn samt en dreng og en pige som tjenestefolk.

Jens Madsen Mattrup døde i 1711 i en alder af 62 år, 8 mdr. og 3 uger og blev begravet i Resen. Derefter giftede Johanne sig med Jens Nielsen Bramming (1664-1743), forloverattesten blev underskrevet i Resen præstegård den 26.6.1711, og det oplyses heri, at de efter kongelig bevilling må sammenvies uden troløvelse og lysning fra prædikestolen, uden grunden hertil nærmere angives. Den 27.12.1717 fik Jens Bramming skøde på ryttergodset Mattrup og Budsgaard med et samlet hartkorn på tdr. 9-1-3-2, og i 1721 fik han sammen med sine stedbørn skøde på Pilgaard med hartkornet 5-2-1-0, også i Resen sogn. Han sad nu i Mattrup som selvejerbonde indtil 15.11.1737, da gården blev overdraget til stedsønnen Niels Jensen mod at give op-hold til moderen og stedfaderen, og "for fædrene arv med renter samt mange års tjeneste".

Jens Nielsen Bramming døde 6 år efter, mens Johanne Jensdatter levede helt til 1756.

(Kilder: Syn på ryttergoods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. Lemvig 1985. Side 12. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokoller (B8-1077) side 105 ff, (B8-1079) s. 364 ff, (B8-1080) s. 359 ff, 366 ff, (B8-1081) s. 317 ff. Kronens Skøder bd. IV side 341).

Han blev gift med Johanne Jensdatter.

Børn:

- i **Hans Jensen Mattrup**, født ca(?) 1684 i Mattrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1756 i Mattrup i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 22.02.1756 på Resen kirkegård. Selvejer i Pilgaard i Resen. Skifte B8-1079 s. 364, 5 børn.

266 Hans Jensen Mattrup i Pilgård i Resen sogn. 17.3.1756, fol.364.

E: Mette Marie Christensdatter. LV: Mogens Christian i Højbjerg i Gudum sogn. B:

- 1) Jens Hansen Mattrup
- 2) Anne Lisbeth Hansdatter g.m. Jeppe Jepsen Brusen i Bredal i Gudum sogn
- 3) Johanne Margrethe Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Nørre Kokholm i Resen sogn
- 4) Bodil Hansdatter, død, var g.m. Laurids Nielsen Bassedal i Struer. 1B: Anne Kirstine 9
- 5) Mette Marie Hansdatter 29, der ægter Erik Eskildsen i Kokholm.

Afdødes far var Jens Madsen i Mattrup, skifte 3.8.1709, var g.m. Johanne Jensdatter, der ægtede Jens Nielsen Bramming. B:

- 1) Jens Jensen Mattrup
- 2) Rasmus Jensen Mattrup
- 3) Mads Jensen Mattrup i Åmølle i Gudum sogn
- 4) Peder Jensen Mattrup
- 5) Christen Jensen Mattrup
- 6) Niels Jensen Mattrup
- 7) datter g.m. Jens Christen Brusen.

Han blev gift med Mette Marie Christensdatter, ca. 1715, født 1692 i Højbjerg i Gudum sogn, død 1778. Se skifte B8-1073 s. 367.

- ii **Mads Jensen Møller**, født ca(?) 1686 i Mattrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død før 1768. Fæster i Kokholm. Drev gaarden Aamølle som fæstebonde siden 1712, men misligholdt gården, samtidig med, at han ikke fik betalt Landegilde. Det endte med at broderen Niels Jensen Mattrup i 1741 købte gaarden i fællesskab med Jacob Wejbjerg Reinholdt, så Mads kunne blive siddende på gaarden. Han blev gift med (1) Else

Nielsdatter, 1705 i Resen, født ca. 1672, død 1710 i Kokholm i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 05.05.1710 i Resen. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, 17.04.1710 i Resen kirke, født ca. 1692, død 1748 i Aae Mølle i Gudum. 1748: Mads Jensens hustru i Aae Mølle død 56 år.

- iii **Jens Jensen Hvistendahl**, født ca. 1688 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 14.11.1752 i Gudum sogn, Skodborg hrd., begravet 18.11.1752 i Gudum. 5 børn. Se B8-1080 s. 359 ff. Evt. død 4.11. Fæster i Hvistendahl i Gudum. Han blev gift med (1) Anne Cathrine Pedersdatter, 1714 i Resen, født 1698. Han blev gift med (2) Anna Bertelsdatter, 30.11.1746 i Gudum, født 1698, død 10.05.1776 i Gudum.
- iv **Christen Jensen Matstrup**, født ca. 1691 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1768 i Bechgaard i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 19.05.1768 i Resen kirkegård. Selvejer i Bechgaard i Resen sogn. Skifte B8-1080 s. 359, 0 børn, 6 søskende. Han blev gift med Kirsten Laursdatter.
- v **Peder Jensen**, født ca. 1693 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1768 i Smertlund i Nr. Nissum sogn, begravet 26.10.1768 i Nr. Nissum kirkegård. Selvejer i Smertlund i Nr. Nissum. Skifte B8-1081 s. 317, ingen børn. Han blev gift med (1) Else Sørensdatter, ca. 1727, født 1675/1695, død 1735 i Smertlund i Nr. Nissum sogn. Enke efter Jens Laursen Høgsgaard i Smertlund.
Se skifter B8-1075 s. 81 og B8-1077 s. 105:
107 Else Sørensdatter i Smedslund i Nørre Nissum sogn. 21.9.1735, fol.103.
E: Peder Jensen Matstrup. Første ægteskab med [Jens Lauridsen Høgsgaard, skifte 12.6.1726 lbnr.72]. B: Anne 21, Gertrud 19, Kirsten 15. FM: farbror Jeppe Lauridsen Høgsgård, Laurids Jacobsen Bole.
Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, 08.01.1747 i Gudum.
- vi **Rasmus Jensen**, født ca. 1696 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1756 i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 11.01.1756 i Resen kirkegård. Holstebro, håndværker. Ingen livsarvinger i 1768.
111. vii **Kirstine Marie Jensdatter**, født ca. 1698 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1755/1768 (se note 30). Hun blev gift med Jens Christensen Brusen, 12.02.1723 i Resen kirke.
- viii **Niels Jensen Matstrup**, født ca. 1700 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., død 1773 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 08.05.1773 i Resen kirkegård. Selvejer i Matstrup. Skifte B8-1081 s. 317, 9 børn. Han blev gift med Margrethe Jacobsdatter, 1747, født ca. 1726, død 1809 i Bremerhus.
- ix **Oluf Jensen**, død 1706 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd.
223. **Johanne Jensdatter**, født ca(?) 1660, død 1756 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 05.10.1756 i Resen kirkegård. Visse kilder angiver Jøs Pederen i Nr. Nissum som hendes fader. Se Dansk Anarkiv kilde 371 (Bent Bjerrebach - 86996078). Hun blev gift med (1) Jens Madsen Matstrup. Hun blev gift med (2) Jens Nielsen Bramming, 1711 i Resen kirke, født ca. 1664, død 1743 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd.
242. **Clemen**. Clemen Pallisgaard dør 1760
Clemen Nielsens hustru dør 1755.

Børn:

121. i **Margrethe Clemensdatter**, født ca. 1709, død 1788 i Pallesgaard i Humlum sogn, begravet 12.05.1788 på Humlum kirkegård. Hun blev gift med Jens Christensen Pallisgaard.
- ii **Niels Clemensen**, født ca. 1709, død 1792 i Dolleruphus i Humlum sogn, begravet 20.11.1792 i Humlum. Dolleruphus i Humlum.
<http://www.humlumsognshistorie.dk/webtrees/individual.php?pid=I221&ged=humlumsogn>.
Han blev gift med (1) Birthe Andersdatter, død 1754 i Humlum sogn, begravet 08.09.1754 i Humlum. Han blev gift med (2) NN 2. Evt. en datter af Laust Lund i Lille Lund.

250. **Jep.**

Børn:

125. i **Maren Jepsdatter**, født ca(?) 1675, død før 1749. Hun blev gift med (1) Peder Mogensen, 1702 i Resen kirke. Hun blev gift med (2) Christen Jensen Dursted, 1717 i Resen kirke.
- ii **Peder Jepsen**, død 21.05.1748 i Holstebro, begravet 27.05.1748 i Holstebro. Skifte Holstebro By:
144 Peder Jepsen i Holstebro. 21.6.1748, fol.10B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Rasmussen, guldsmed i Holstebro. A:
1) søstersøn Peder Christensen 30 i Dusdeje i Resen sogn
2) Peder Christensens søsterdatter Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Humlum
3) [Navn mangler] i Gudum, enke efter Niels Pedersen Fiskbæk.
(Der må mangle en linje i skiftet, men der er 3 arvinger).

Tip-5-oldeforældre

432. **Jesper Smed.** Jesper Smed havde en gård i fæste i Qvium, Hjerm sogn, der hørte under Volstrup Gods.
Han har nok drevet smedehåndværket sammen med landbruget, som det var ret almindeligt gennem flere generationer.
Han nævnes som tingsvidne ved Volstrup Birketing 9. oktober 1646. Han levede endnu i gården i 1660. Det var fra før den tid, hvorfra Hjerm Kirkebog er bevaret, så hvornår han forlod denne verden ved vi ikke. Hans kones navn kendes heller ikke.

(Kilder: Hjerm sogn. Af P. Nørskov Lauritsen m.fl. Odense 1945. Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>).

Børn:

216. i **Christen Espersen**, født i Kvium i Hjerm sogn, død eft. 1707. Han blev gift med Kirsten Jensdatter.
444. **Mads Christensen Matstrup**, født før 1625, død eft. 1674. Mads Christensen Matstrup fæstede gården Matstrup i Resen af Gudum Kloster, hvilket ses af Gudum Klosters jordebog.
Gudum Kloster blev efter reformationen krongods og senere i 1670 udlagt til ryttergods.
MCM nævnes første gang i 1650, da han betaler unionskat og igen i 1654 og 1655 som vidne på Gudum birketing angående forarmede fæstere.
I 1688 havde Matstrup godt 7 tdr.hartkorn, og det dyrkede areal var på godt 45 tdr.land.
I familie- og folkeskatteregnskaberne fra 1673 og 1674 nævnes, at han havde to sønner.

(Kilde: Chr. Langelund, Jyllandsgade 108, 6700 Esbjerg).

Børn:

222. i **Jens Madsen Matstrup**, født ca. 1648, død 1711 i Matstrup i Resen sogn, Skodborg hrd., begravet 15.03.1711 i Resen kirkegård. Han blev gift med Johanne Jensdatter.

Note 1 måske døbt 13-2-1766 København, Trinitatis, søn af Mads Larsen og Anne Pedersdatter

Note 2 ikke fundet død i Haderup

Note 3 ikke fundet død i Haderup

Note 4 Jens Poulsen, Poul Jensen og Sidsel ____ Barslev i; Niels Jensen, Jens Sørensen, Knud Christensen, Anne Andersdatter, Karen Andersdatter, 10.

Note 5 faddere: Peder Skoudal, Niels Hesselbjerg, Mette Uur.

Note 6 Mads Fønnesbechs kone bar det, faddere: Jørgen Nielsen?, Jens Fønnesbech og Jenss datter af Hesselberg

Note 7 Jørgen Hagelskjærs datter bar det, faddere:, Thomas Skoudal og Poul ...s datter.

Note 8 Jyske Registre: 234

Christen Christensen af Hoven i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 4de led.

Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Anna Jacobsdatter, bønderfolk af Hoven sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 4de led beslægtede.

Frederiksborg den 30 oktober 1744.

Note 9 Jyske Registre: 213

Peder Jacobsen af Ribe stift ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen og Johanna Bertelsdatter, bønderfolk af Hoven sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 23 august 1754.

Note 10 AO opslag 168 Dom. 1ma post Pasch. blev Jens Grydsbechs barn døbt i Handbjerg kirke og kaldt Mette

Testes: Mads Pedersen, Anders Grydsbech, Pedr Christensen Heegaard, Degnens hustru, Mads Pedersens Hustru.

Note 11 AO opslag 159

Note 12 AO opslag 137: Dom. Invoc. døbt i huuset Jens Gydsbech en pige Maren

Note 13 1747 Festo Viridium(Skærtorsdag den 30. Marts) blev Pejter Hermandsens Barn døbt og kaldet Antonius. AO Handbjerg Sogn 1658-1767, opslag 146

Note 14 AO opslag 141 Dom. 18 p. Trinitat døbt Jens Gydsbech .. Christen.

Note 15 Jens Poulsen, Poul Jensen og Sidsel ____ Barslev i; Niels Jensen, Jens Sørensen, Knud Christensen, Anne Andersdatter, Karen Andersdatter, 10.

Note 16 opslag 12 nr. 6 på 2.side "Poul Jensen og Zidse Jepsdatter i Barslef født den 21. og døbt 22. marts.

Fadderne: Lars Larsøn, Niels Jensen, Knud Nielsøn, Kirsten Knudsdatter og Gertrud Madsdatter".

Note 17 ikke fundet død i Humlum kirkebog

Note 18 ikke fundet død i Humlum kirkebog

Note 19 Anno 1691 Den 14. Januarii var sig i Lindberg og døbte et Barn som var Peder Lindborgs og kaldte Søn Jens; Søndagen efter blev hans Daab forkyndet. Faddere: Christen Smed, Jens Kræns Kone, Jens, Christen Pæregaard, Christen Bisgaards Kone

Note 20 Anno 1733 Dom. post Circumcisio (1. søndag efter Nytår = 4. januar) blev Jens Pedersen Lindberg copuleret med Anne Cathrine Jacobsdatter fra Heegaard.

Note 21 Kirkebog Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)

1723. Dom ? post Epiphania. Hjemmedøbt Peder Lindbergs Barn i Lindberg og blev kaldet Dorethe. Dom. Reminiscere proclameret udi Handbjerg kirke barnets Daab. Faddere: Hans Andersen Smid ?, Christen Heegaard, Jacob Heegaards Hustru, Margaretha, Jesper ? begge Døttre.

Note 22 ingen dato nævnt, men han står nævnt først. 74 år.

Note 23 74 år 5 måneder

Note 24 Ikke fundet død i Mejrup 1755-68, medmindre hun er den Peder Bjerregaards kone, der dør 1766, 70 år gammel.

Note 25 AO opslag 142.

Note 26 AO opslag 148 mellem Dom. Osuli (1. marts) og Kristi Himmelfartsdag (7. maj): ".. og Margrethe Clemingsdatter i Pall.... barn N. Margrethe"

Note 27 AO opslag 274

Note 28 AO opslag 170

..dag efter trefoldighed blev døbt Jens Chri
..Pallisgaard og hans hustru Margrethe Clemings
.. søn N. Christen. Testes ved daaben
..tensen i Wogngaard, Mads Nielsen
..aard, Jens ?, Birthe Anders
...Clemingsdaatter, Christen S. Bach
...Barbra holdt barnet

Note 29 AO opslag 183 (en del af siden mangler)

... post trinitatis d. 20de nov. blev
...Cristensen i Pallisgaard og hans hustru
...Clemingsdatter deris drengebarn
....testes ved daaben Niels Christensen
...., Mads Nielsen i Bredalgaard
....en, Sidsel Christensdatter Karen
....tter bar barnet til daaben
....atter, Niels Clemingsens

AO opslag 184 begynder med Anno 1747

Note 30 Ikke fundet død i Mejrup 1755-68, medmindre hun er den Peder Bjerregaards kone, der dør 1766, 70 år gammel.

Kortfattet efterslægt som indrykningstavle

Børn af Jakob Dusin Nielsen og Karen Madsen:

- I. Alfred Nielsen, f. 25.05.1895 i Ndr. Feldborg i Haderup sogn, d. 04.01.1949 på Blegdams hospital i København, begravet 09.01.1949 på Bispebjerg Krematorium. Han blev gift med Ellen Marie Jensen, 20.08.1922 i København, Sankt Johannes kirke, f. 29.05.1900 i København, Sankt Lukas sogn (datter af Peter Lauritz Jensen og Christine Louise Bayer), d. 15.07.1983 i København.
 - A. Ruth Nielsen, f. 23.01.1923 i København, Grøndal sogn. Hun blev gift med Finn Larsen, 02.01.1943 på Københavns Raadhus, f. 28.09.1921, d. 1977 i Rørvig.
 1. Susanne Larsen. Hun blev gift med (1) Mogens Larsen. Hun blev gift med (2) Jørgen Larsen.
 2. Tommy Larsen.
 - B. Karen Nielsen, f. 29.07.1924 i København, Grøndal sogn, d. 12.12.2000 i Rørvig. Hun blev gift med Mogens Henry Christoffersen, 15.05.1948 i København, Grøndalskirken, f. 21.04.1923 i Dianalund i Tersløse sogn.
 1. Bente Christoffersen. Hun blev gift med (1) Svend Raunholt. Hun blev gift med (2) Niels-Erik Gottlieb.
 2. Jørgen Christoffersen. Han blev gift med Anette Bo Christiansen.
 - a. Zita.
 - b. Luna.
 - C. Ulla Nielsen. Hun blev gift med Flemming Thiesson.
 1. Else Thiesson. Hun blev gift med Niels Jacob Knudsen.
 - a. Cecilie.
 - b. Mathias.
 2. Lars Thiesson.
- II. Harald Nielsen, f. 21.12.1896 i Hammerum i Gjellerup sogn, d. 19.04.1963 på Amtssygehuset i Herning, begravet 25.04.1963 på Vestre kirkegård i Herning. Han blev gift med (1) Jensine Petrine Jensen, 16.07.1920 i Stenderup kirke i Ansager sogn, f. 05.05.1895 i Lilbæk i Dejbjerg sogn (datter af Andreas Jensen og Jensine Maria Jensen), d. 06.11.1922 i FASTERHOLT i Arnborg sogn, begravet 13.11.1922 på Skibbild kirkegård. Han blev gift med (2) Petrine Oline Jensen, 10.11.1929 i Raasted kirke, f. 21.10.1901 i Pedersdal i Raasted sogn, Ulfborg hrd. (datter af Peder Huldal Jensen og Oline Olsen), d. 20.10.1986 i Herning, Skt. Johannes sogn, begravet 25.10.1986 på Vestre kirkegård i Herning.
 - A. Karl Jakob Nielsen, f. 27.10.1920 i Gørding sogn, Gørding hrd., d. 1980/1990 i Odense. Han blev gift med Lis.
 1. Leif Nielsen.
 2. Bent Nielsen.
 3. Lene Nielsen.
 4. Anette Nielsen.
 - B. Elly Nielsen. Hun blev gift med Anwar Mohamed Ibrahim Hassan Diab.
 1. Salome Linda Diab. Hun blev gift med Geir Tangen.
 - a. Nadin Tangen.
 - b. Iselin Tangen.
 2. Lore Jeanette Diab. Hun blev gift med Christian Thybo.
 - a. Simone Thybo.
 - b. Martine Thybo.
 - c. Michele Thybo.
 3. Remi Lean Diab. Han blev gift med Marie.
 - a. NN Diab.
 - b. NN Diab.
 - C. Agnete Nielsen. Hun blev gift med Hans Peder Agerbo, f. 23.01.1924 i Videbæk (søn af Sofus Jensen Agerbo og Ingeborg Margrethe Hansen), d. okt. 1992 i Skjern.
 1. Allan Agerbo. Han blev gift med Birgitte Karlshøj.

- a. Signe Marie Agerbo.
 - b. Anna Sofie Agerbo.
 - 2. Susanne Agerbo. Hun blev gift med Preben Hørsted.
 - a. Rune Hørsted.
 - b. Jesper Hørsted.
 - 3. Birgitte Agerbo. Hun blev gift med Torben Johannessen.
 - D. Vagn Nielsen. Han blev gift med (2) Vita Nygaard Nielsen.
 - 1. Hanne Skytte Jensen. Hun blev gift med (1) Morten Jeppesen. Hun blev gift med (2) Kjeld Rosenkrantz Fuglsang.
 - a. Jonas Skytte Jensen.
 - b. Simon Skytte Jensen.
 - c. Jakob Skytte Jensen.
 - d. Philip Skytte Fuglsang.
 - 2. Morten Nielsen. Han blev gift med Pia Mygind.
 - a. Kaya Mygind.
 - b. Villads Mygind.
 - c. Liva Mygind.
 - 3. Lone Nielsen. Hun blev gift med Rasmus Rømer.
 - a. Anton Rømer.
 - b. Freja Rømer.
 - 4. Iben Nielsen. Hun blev gift med Klaus Konradi.
 - a. Terkel Konradi Nielsen.
 - E. Bent Reinhold. Han blev gift med (1) Sonja Pedersen. Han blev gift med (2) Elin Reinhold.
 - 1. Klaus Nielsen. Han blev gift med Nielsine Nielsen.
 - a. Pelle Nielsen.
 - b. Katinka Nielsen.
 - 2. Jakob Reinhold.
 - 3. Kasper Reinhold. Han blev gift med Anette Hvid Nejsum.
- III. Anna Marie Nielsen, f. 05.11.1898 i Varhede Mark i Aulum sogn, d. 17.02.1992 i Bording sogn, begravet på Gjellerup kirkegård. Hun blev gift med Martin Frederik Damholdt, 26.08.1921 i Gjellerup kirke, f. 10.12.1889 i Fastrup i Gjellerup sogn (søn af Frederik Damholdt og Mette Larsen), d. 18.12.1980 i Herning, begravet på Gjellerup kirkegård.
- A. Frederik Damholdt, f. 09.10.1922 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 31.01.1923 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, begravet 06.02.1923 i Gjellerup.
 - B. Mette Damholdt, f. 25.03.1924 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 17.05.1996, begravet i Bording. Hun blev gift med Aage Jeppesen, 13.07.1949 i Gjellerup kirke, f. 23.04.1921 i Rønkilde i Bording sogn (søn af Hans Jeppesen og Jette Kathrine Gundersen), d. 16.09.1976 i Bording sogn, begravet 1976 i Bording.
 - 1. Bodil Damholt Jeppesen.
 - 2. Linda Damholt Jeppesen.
 - C. Karen Agnete Damholdt, f. 18.03.1925 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 05.06.2001, begravet på Christianshede kirkegård i Bording. Hun blev gift med Jes Gundersen Jeppesen, 14.04.1951 i Gjellerup kirke, f. 23.09.1917 i Rønkilde i Bording sogn (søn af Hans Jeppesen og Jette Kathrine Gundersen), d. 09.10.1966 i Rønkilde i Bording sogn, begravet på Christianshede kirkegård i Bording.
 - 1. Erik Damholt Jeppesen.
 - 2. Anne Marie Jeppesen.
 - 3. Henning Jeppesen.
 - D. Frederik Damholdt, f. 23.07.1931 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 1970 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, begravet i Gjellerup kirkegård. Han blev gift med Elna Frølund Thomsen.
 - 1. Eva Damholdt. Hun blev gift med Kristian Ulsøe.
 - 2. Martin Damholdt. Han blev gift med Lene Vestergaard.
 - a. Frederik Damholdt.

- b. Mathias Damholdt.
 - c. Kristine Damholdt.
 - d. Johanne Damholdt.
- E. Inger Marie Damholdt. Hun blev gift med Gerhardt Marius Hansen, 15.11.1958 i Gjellerup kirke, f. 30.09.1931 i Hedegaard i Ejstrup sogn (søn af Viggo Christian Hansen og Cecilie Marie Madsen), d. jan. 2015.
- IV. Lars Kristian Nielsen, f. 10.02.1900 i Sinding sogn, Hammerum hrd., d. 13.06.1992 på Lind plejehjem i Herning, begravet 18.06.1992 på Vestre kirkegård i Herning. Han blev gift med Mette Marie Nielsen, 09.12.1939 i Herning kirke, f. 28.07.1903 i Overdam i Staby sogn (datter af Mads Christian Nielsen og Ane Frederiksen Hesteng), d. 17.10.1981 i Ravnsborggade i Herning, begravet 22.10.1981 på Vestre kirkegård i Herning.
- A. Knud Børge Nielsen. Han blev gift med Ragnhild Jensen
- 1. Susanne Nielsen. Hun blev gift med Jim Lau Kristensen
 - a. Anne Sophie Kristensen.
 - b. Kathrine Kristensen.
 - c. Jonas Kristensen.
 - 2. Lisbeth Nielsen. Hun blev gift med Peter Julius Jørgensen.
 - a. Simon Julius Jørgensen.
 - b. Magnus Julius Jørgensen.
 - 3. Hanne Dorte Nielsen. Hun blev gift med Rune Sønder.
 - a. Andreas Sønder.
 - b. Camilla Sønder.
- B. dødfødt dreng, f. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, d. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, begravet 21.07.1941 på Gjellerup kirkegård.
- C. Svend Aage Nielsen. Han blev gift med Irene August Henriksen.
- 1. Tine August Nielsen. Hun blev gift med Gert Svanborg Sloth.
 - 2. Claus August Nielsen. Han levede sammen med Gritt Maaløe.
 - a. Jonathan August Maaløe.
 - 3. Morten August. Han blev gift med Anja Fals.
 - a. Thomas Fals August.
 - b. Tasje Fals August.
- D. Niels Henning Nielsen. Han blev gift med Anne Grethe Juhl.
- 1. Kimmie Juhl Nielsen.
 - a. Lucas Juhl Nielsen.
 - b. Olivia Juhl Nielsen.
 - c. Malthe Juhl Nielsen.
 - d. Alberte Juhl Nielsen.
 - e. Ellinor Juhl Nielsen.
 - f. Elliot Juhl Nielsen.
 - 2. Rico Juhl Nielsen. Han blev gift med Nicklas.
 - a. Theo Juhl Brixtofte.
- V. Meta Maria Nielsen, f. 13.01.1902 i Brohuset i Sinding sogn, d. 21.05.1994 på Skjern plejehjem, begravet 1994 i Sædding kirkegård. Hun blev gift med Magnus Møller Jørgensen, 19.11.1925 i Herning kirke, f. 15.12.1892 i Lysgaard i Vildbjerg sogn (søn af Mikkel Jørgensen Lysgaard og Johanne Thomsen), d. 10.07.1974 i Rækkermølle, begravet på Sædding kirkegård.
- A. Ebba Møller Jørgensen, f. 21.11.1926 på Slumstrup Mark i Sædding sogn, d. 09.04.2012, begravet 12.04.2012 i Sædding. Hun blev gift med Jens Kristian Frost, 04.11.1946 i Sædding kirke, f. 20.04.1919 i Hygild i Ejstrup sogn (søn af Laust Frost Andersen og Ane Nielsen), d. 26.01.2015, begravet 31.01.2015 i Sædding.
- 1. Birtha Frost Andersen. Hun blev gift med Jens Hvid, f. 13.12.1947 i Stensig i Sædding sogn (søn af Jakob Peder Hvid Jørgensen og Kirstine Margrethe Poulsen), d. 13.01.2003, begravet i Sædding.
 - a. Susanne Hvid. Hun blev gift med Tommy.

- (A) Camilla.
- (B) Mathilde.
- (C) Jens.
- b. Liselotte Hvid. Hun blev gift med René.
 - (A) Laura.
 - (B) Peder.
- B. Michael Lysgaard Møller Jørgensen, f. 18.03.1931 på Slumstrup Mark i Sædding sogn, d. 17.04.2016, begravet 21.04.2016 i Assing. Han blev gift med Ellen Feldborg Nielsen, 04.05.1958 i Haunstrup kirke, f. 04.03.1940 i Haunstrup sogn (datter af Niels Feldborg og Else Marie Petrea Kjær), d. 16.04.2003, begravet 22.04.2003 i Assing.
 - 1. Inge Møller Jørgensen. Hun blev gift med Lars Johansen.
 - 2. Bjarne Møller Jørgensen. Han levede sammen med Lisbeth Christensen.
 - a. Pernille Møller Jørgensen.
 - b. Cecilie Møller Jørgensen.
 - 3. Ulla Møller Jørgensen. Hun blev gift med Jens Ravn.
 - a. Michael Møller Ravn.
 - b. Christian Møller Ravn.
- C. Karen Elise Møller Jørgensen. Hun blev gift med Knud Bech-Pedersen, f. 04.11.1930 i København, Nathanael sogn (søn af Axel Christian Ferdinand Christensen og Johanna Carolina Nilsson), d. 16.08.2006 i Nykøbing M., begravet 19.08.2006 i Nykøbing M.
 - 1. Kirsten Bech-Pedersen. Hun blev gift med (1) Nn. Hun blev gift med (2) Per Sørensen.
 - a. Malene Bech-Pedersen.
 - b. Ditte Bech-Pedersen.
 - 2. Egon Bech-Pedersen. Han blev gift med Signe Pedersen.
 - a. Rikke Bech-Pedersen.
 - b. Palle Bech-Pedersen.
 - c. Søren Bech-Pedersen.
 - d. Eskild Bech-Pedersen.
 - 3. Erik Bech-Pedersen. Han blev gift med Dorte Lillose.
 - a. Sofie Lillose Bech-Pedersen.
 - b. Johanne Lillose Bech-Pedersen.
 - c. Sigurd Lillose Bech-Pedersen.
- D. Hans Jørgen Tranbjerg Møller Jørgensen. Han blev gift med Inge Elsebeth Sørensen.
 - 1. John Møller Jørgensen. Han levede sammen med Marie Absalonsen.
 - 2. Flemming Møller Jørgensen. Han blev gift med Connie Nordentoft.
 - a. Sofie.
 - b. Simon.
 - 3. Jakob Møller Jørgensen. Han blev gift med Jette Andersen.
 - 4. Nina Møller Jørgensen.
- VI. Agnete Mathilde Mikkelsen, f. 14.03.1903 i Gudumkærhede i Gjellerup sogn, d. 30.03.1986 i Lindegården i Herning, begravet i Tanderupkjær. Hun blev gift med Viggo Saaby, 09.05.1928 i Bording kirke, f. 25.11.1902 i Nørhede i Lyne sogn (søn af Jørgen Saaby Madsen og Anna Maria Andersen), d. 18.07.1949 på Amtssygehuset i Herning, begravet 22.07.1949 Studsgaard.
 - A. Jens Jørgen Saaby, f. 12.02.1929 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 12.06.2004. Han blev gift med (1) Edith Christine Kjer. Han blev gift med (2) Jytte Lichtenberg.
 - 1. Hanne Saaby. Hun blev gift med Henning Sloth.
 - 2. Agnete Saaby. Hun blev gift med Allan Jensen.
 - a. Astrid.
 - 3. Kirsten Elisabeth Saaby. Hun blev gift med Lars Bjerrum.
 - B. Anne Marie Saaby, f. 13.02.1931 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 28.10.2014 i Skovlund, begravet 13.11.2014 i Skovlund. Hun blev gift med Jens Ladekjær, 16.07.1953 i Gludsted kirke, f. 16.04.1931 i Vesterager i Dejbjerg sogn (søn af Aksel Nielsen Ladekjær og Johanne Olivia Kirk), d. 18.08.1998 i Skovlund i Ansager sogn.

1. Birgitte Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Vagn Vestergaard Gravesen
 - a. Line Ladekjær Gravesen.
 - b. Marie Ladekjær Gravesen.
 - c. Jonas Ladekjær Gravesen.
 - d. Esben Ladekjær Gravesen.
 2. Inger Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Brian Georgsen
 - a. Laura Saaby Georgsen.
 - b. Lasse Saaby Georgsen.
 - c. Anne Saaby Georgsen.
 3. dødfødt dreng, f. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, d. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, begravet 13.08.1956 i Vildbjerg.
 4. Astrid Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Lars Ugilt Jensen.
 - a. Troels Ugilt Jensen.
 - b. Christoffer Ugilt Jensen.
 - c. Tobias Ugilt Jensen.
 5. Krista Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Erik Redsted Jensen.
 - a. Kirsten Jensen.
 - b. Mette Jensen.
 6. Niels Viggo Saaby Ladekjær. Han blev gift med Anne Kathrine Mørk Madsen.
 - a. Johanne Ladekjær.
 - b. Asger Ladekjær.
 - c. Ebbe Ladekjær.
- C. Inger Saaby, f. 26.03.1932 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 04.08.2017 i Herning. Hun blev gift med Ejlert Mortensen.
1. Niels Otto Mortensen. Han blev gift med Birte Marie Schmidt.
 - a. Lene Mortensen.
 - b. Helle Mortensen. Hun blev gift med Fadil Krasniq.
 2. Ulla Mortensen.
 3. Bente Mortensen. Hun blev gift med Erik Wist.
 - a. Håvard.
 4. Karsten Mortensen. Han blev gift med Inge Stagsted Lund.
 - a. Lisa Lund.
 - b. Astrid Lund, Skæring.
 - c. Kathrine Lund, Skæring.
 5. Henrik Mortensen. Han levede sammen med Tove Krogsgaard.
 - a. Mads Krogsgaard Mortensen.
 6. Anne Mortensen. Hun blev gift med Mikkel Højrup.
 - a. Jakob William Højrup.
- D. Ellen Saaby. Hun blev gift med Lars Oluf Faurholt Mikkelsen, 01.05.1969 i Gludsted kirke, f. 01.05.1934 i Ølstrup sogn (søn af Johannes Faurholt Mikkelsen og Meta Kirstine Kirk), d. 30.03.2016.
1. Jens Arne Saaby Mikkelsen. Han blev gift med Carina Straasøe Kjær.
 - a. Marcus Kjær Mikkelsen.
 - b. Lucas Kjær Mikkelsen.
 - c. Noah Kjær Mikkelsen.
 2. Knud Jørgen Saaby Mikkelsen. Han blev gift med Hanne Skjølstrup Madsen.
 - a. Elise Mikkelsen.
 - b. Andrea Mikkelsen.
 - c. Johannes Mikkelsen.
 3. Hans Kristian Saaby Mikkelsen.
- VII.Maren Nielsen, f. 07.02.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, d. 09.02.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, begravet 14.02.1904 på Gjellerup kirkegård.