

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek



Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et specialbibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
<http://bibliotek.dis-danmark.dk>

Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

DEN MATFELDTSCHE ARVESAG

VED

TH. HAUCH-FAUSBØLL

I snart 100 Aar har den Matfeldtske Arvesag sat Sindene i Bevægelse, ja endog bragt enkelte fra Sans og Samling. Som det ofte gaar i saadanne Sager, mener mange, som har haft en Slægting, der er udvandret, at han er Arveladeren, og næsten altid drejer det sig om en Arv, der har henstaaet i 100 Aar og derfor med Rente og Rentes Rente er svulmet op til Millioner. Af den Grund tog Snakken om den Matfeldtske Arvesag særlig Fart i 1911, netop i Hundredaaret for Erik Matfeldts Død, blev omtalt i alle Blade og blev en Plage for Udenrigsministeriet, der fik adskillige fantasifulde Forespørgsler, navnlig fordi mange troede, at Erik Matfeldt var et paataget Navn, hvorunder den udvandrede af en eller anden Grund skjulte sig. Dette gav Anledning til, at jeg gav mig til at undersøge Sagen, og da denne nu igen dukker op, vil det maaske have sin Interesse at se Resultaterne af mine Undersøgelser. Jeg vil da begynde med en Stamtavle over Erik Matfeldts Slægt; hans Farfader var:

Conrad Matfeldt, f. c. 1691 i Bremen, der først havde været Kyrasser i Ritmester Bentzons Regiment, men senere blev Køb- og Handelsmand i Fredericia, hvor han døde 26. Sept. 1767 (Skifteprotokol, fol. 440). Han kunde hverken læse eller skrive. Hans første Hustru,

Margrethe Worm, døde sammested 29. August 1760 (Skifteprotokol, fol. 240 og 242 b). Kort efter giftede han sig, 6. Marts 1761 i Fredericia Michaelis Kirke, med *Cathrine Pedersdatter Sattrup*, en Søster til Guldsmed, Vagerinspektør S. i Hjerting. Hendes Søster, se Hundrups Stamt. Bang, Side 100. Matfeldt havde 4 Børn, 1—4:

1. *Anna Rebecha*, der var født, vistnok i Bremen, under Faderens Omflakken som Soldat og altsaa var et Soldaterbarn. Hun blev trolovet 27. Juli 1735 i Fredericia (Trinitatis Sogn) med „afdanket“ Ky-rasser *Frantz Peter von Bergen* af det Friiseske Regiment. Han var Katolik og var allerede afskediget, da han 21. Marts 1726 i Fredericia Michaelis Kirke første Gang havde Bryllup. Hans første Hustru hed *Johanna Maria Jørgensdatter*. Han døde 1736 i Fredericia Trinitatis Sogn og blev begravet 4. Juni, 38 Aar og 4 Maaneder gammel. Rebecha Matfeldt ægtede derpaa 2. Jan. 1738 i Fredericia Michaelis Kirke Korporal af Rytteriet, *Johan Jacob Hildebrandt* og medbragte til sit nye Hjem sin lille Datter af første Ægteskab og maaske ogsaa sin afdøde Mands Moder, *Maria von Bergen*, der i hvert Fald nød sit Underhold hos hende, da Skiftet efter v. Bergen stod paa (Skifteprotokollen, fol. 458.) Hvornaar Hildebrandt døde, vides ikke, han levede vistnok endnu 1761, men 26. Juni 1762 var hun nylig bleven gift med Sergent *Baltzer Blancke* af Garnisonsregimentet, der senere blev Skoleholder paa Alheden. Han kom i Okt. 1764 til Frederiksmose som reformeret Skolemester fra Fredericia og fulgte Kolonisterne 1765 til Frederikshede, hvor han endnu levede 1776, men ikke

nævnes 1779 (Fortegnelse paa Præste-, Degne- og Skoleholder-Indkomster i Lysgaard Herred). Af Børn kendes a—b:

- a. *Franciska* (Frantsdatter) *von Bergen*, f. 7. Juni 1736 i Fredericia (reformeret Kirkebog). Hvorvidt hun har fortsat Slægten, er ubekendt.
 - b. *Conrad Hildebrandt*, døbt 7. Marts 1738 i Fredericia Michaelis Kirke, begravet 31. August samme Aar (samme Kirkebog).
2. *Anna Matfeldt*, født 1715, begravet 3. Marts 1792 fra Fredericia Michaelis Kirke, (Skifteprotokol, fol. 592), var reformeret, trolovet sammested 17. Sept. 1749 med Byfoged i Fredericia *Hans Jacob Gercken*. Deres Børn var a—d:
- a. *Margrethe Gercken*, døbt 17. Dec. 1751 i Fredericia Michaelis, gift med Toldkontrollør i Oldesloe, *Johann Gottfried Crell*, med hvem hun havde Sønnen:
 - 1) *Hans Jacob Crell*, født c. 1773. Han har sandsynligvis efterladt Efterkommere, og dette i Forbindelse med Conrad Matfeldts Afstamning fra Bremen er vel Grunden til, at Arvesagen ogsaa har været diskuteret livligt i Nordtyskland og Hertugdømmerne.
 - b. *Anna Rebecha Gercken*, døbt 4. April 1753 i Fredericia Michaelis Kirke, begr. dær 22. Sept. 1757.
 - c. *Conrad Gercken*, døbt 30. Marts 1757 i Fredericia Michaelis Kirke, begr. dær 25. April samme Aar.
 - d. *Anna Rebecha Gercken*, døbt 4. April 1759 i Fredericia Michaelis Kirke, begr. dær 5. Jan. 1761.
3. *Herman Wilhelm Matfeldt*, døbt 22. Juli 1725 i

- Fredericia, Raadmand og Handelsmand i Fredericia, † dær 20. Okt. 1766 (Skifteprotokol, fol. 619 b); gift 6. Feb. 1756 i Fredericia Michaelis med *Maria Elisabeth Gedding*, der døde 50 Aar gammel 1780 og blev begravet 30. Aug. (Skifteprotokol, fol. 203. b.). Deres 4 Børn var a—d:
- a. *Christian Matfeldt*, døbt 7. Juli 1762 i Fredericia Trinitatis Kirke, død dær 1766, begravet 27. Nov.
 - b. *Friedrich Wilhelm Matfeldt*, døbt 26. Feb. 1761 i Fredericia Trinitatis Kirke, begr. dær 28. Jan. 1765.
 - c. *Erich Gedding Matfeldt*, døbt 28. Feb. 1759 i Fredericia Trinitatis Kirke, † 23. Okt. 1811 i Point Pedro paa Ceylon. *Arveladere*.
 - d. *Margrethe (Grethe) Christine Matfeldt*, døbt 29. April 1757 i Fredericia Trinitatis Kirke, død 27. Aug. 1825 i Bredsten, gift 23. Marts 1792 i Fredericia Michaelis Kirke med Sognepræst til Løsning og Korning *Andreas Christopher Bildsøe*, døbt 13. Sept. 1751 i Kjøbenhavns Garnisons Kirke, død 10. Maj 1793 i Løsning. Ingen Børn. 2den Gang giftede hun sig 13. Aug. 1796 i Hatting med Købmand i Horsens *Niels Birchrod Duche*, der døde 61 Aar gammel 16. Juli 1806 i Aarhus. Deres eneste Barn var:
 - 1) *Herman Vilhjelms Duche*, født 1797 og død 1799.
4. *Margaretha (Grethe) Matfeldt*, født 13. Sept. 1730, begravet 13. April 1790 i Fredericia Michaelis Kirke (Skifteprotokol, fol. 557 og 571); gift (trolovet 28. Maj 1755 i Fredericia Trinitatis Sogn) med Sekond-Ritmester *Johan Michael Flies*, † 4.

Sept. 1774 i Skjelskør, 44 Aar og 7 Dage gammel.

Børn a—h:

- a. *Julius Andreas Flies*, døbt 11. Juli 1755 i Fredericia Michaelis Kirke, se neden for: Den ældre nulevende Linje.
- b. *Conrad Flies*, døbt 14. Jan. 1757 i Fredericia Michaelis Kirke, begr. dær 25. April samme Aar.
- c. *Magrete Agathe Sophie Flies*, døbt 14. Juli 1758 i Fredericia Michaelis Kirke, begr. dær 14. Sept. samme Aar.
- d. *Johan Friderich Flies*, døbt 21. Okt. 1760 i Fredericia Michaelis Kirke, se nedenfor: Den yngre nulevende Linje.
- e. *Conrad Flies*, døbt 7. Nov. 1761 i Fredericia Michaelis Kirke, død 1. Maj 1770 i Haderslev.
- f. *Wiewecke Margretha Agatha Flies*, født 19. Marts 1768 i Haderslev.
- g. *Carel Christian Leopoldt Flies*, født 19 Juli 1770 i Haderslev.
- h. *Christian Wilhelm Flies*, født 23. Nov. 1771 i Haderslev, Kaptajn.

DEN ÆLDRE NULEVENDE LINJE.

Julius Andreas Flies (se foran), døbt 11. Juli 1755 i Fredericia Michaelis Kirke, Vagtmester ved jyske Dragoner, død 25. Sept. 1814 i Randers, gift samme Sted 8. Feb. 1787 med Feltskær Lahrs Enke *Bolette Christensdatter*, død 26. Dec. 1812 i Randers, 55 Aar gammel. Børn 1—9:

1. *Johanne Magrete Flies*, født 27. Aug. 1787 i Randers.
2. *Anne Magrete Flies*, født 14. Nov. 1788 i Randers, † dær 14. Jan. 1789.
3. *En Dreng*, begravet 3. Marts 1791 i Randers.

4. *Johanne Magrete Flies*, født 24. Marts 1792 i Randers, begravet dær 3. Maj samme Aar.
5. *Johanne Friderica Flies*, født 28. Okt. 1793 i Randers, død dær 10. Jan. 1794.
6. *Andrea Kirstine Flies*, var hjemmedøbt, begravet 7. Okt. 1794 i Randers.
7. *Jacob Wilhelm Flies*, født 3. Sept. 1795 i Randers, levede endnu 1861, var Snedker ved Holmen; gift 26. Juli 1824 i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn med *Ane Dorteia Sørensen*. Senere giftede han sig 6. Okt. 1834 i Holmens Kirke med Vægter C. F. Møllers Enke *Magdalene Thule*. Børn a—d:
 - a. *Karen Margrethe*. Hun fik 1843 en Søn med Mester Peter Frederik Enevoldsen:
 - 1) *Peter Christian Jacob Enevold Flies*, født 14. April 1843 i Kjøbenhavn, adopteret af Morforældrene.
 - b. *Theodor Vilhelm Flies*, født 12. Okt. 1824 paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, Skomager, bosatte sig 11. Maj 1862 i Svaneke, hvor han siden er død; gift 17. Nov. 1854 i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn med *Johanne Amalie Binneballe*, født 16. Juli 1828. Børn 1)—9):
 - 1) *Martin Johan Adolph Flies*, født 8. Nov. 1856 i Kjøbenhavn (Trinitatis Sogn), udvandret til Transvaal; gift med *Marie Dorothea Kotzé*, født 23. Marts 1879 i Middelburg. Børn a)—c):
 - a) *Marie Horentina Flies*, født 15. Feb. 1909 i Boksborg i Transvaal.
 - b) *Johannes Martin Flies*, født 26. Nov. 1910 i Boksborg.
 - c) *Charles Otto Flies*, født 28. Jan. 1912 i Endracht i Transvaal.

- 2) *Marie Georgine Petrine Flies*, født 1858 i Kjøbenhavn, Syerske i Svaneke, Enke efter en Svendsen.
 - 3) *Jacobine Frederikke Theodora Flies*, født 15. Aug. 1860 i Kjøbenhavn (Trinitatis Sogn); gift 9. Sept. 1888 i Holmens Kirke i Kjøbenhavn med Fiskehandler *Siegfried Oscar Julius Madsen*.
 - 4) *Adolf Julius Flies*, født 28. Dec. 1861 i Kjøbenhavn (Trinitatis Sogn), død 1. April 1867 i Svaneke.
 - 5) *Vilhelm August Flies*, født 3. August 1863 i Svaneke, Baadfører i Svaneke.
 - 6) *Frederik Amandus Flies*, født 19. Dec. 1865 i Svaneke.
 - 7) *Carl Otto Flies*, født 14. Maj 1869 i Svaneke, Landpostbud i Svaneke.
 - 8) *Johan Theodor Flies*, født 10. Juni 1871 i Svaneke.
 - 9) *Amanda Florentine Flies*, født 17. Juni 1874 i Svaneke.
- c. *Julius Andreas Flies*, født 13. Marts 1827 i Kjøbenhavn (Trinitatis Sogn), død dær 22. Dec. 1905, Smedeformand i Marinen. Han var først gift med en Pige, der hed *Ane Marie*, men hun døde af Tyfus 25. Nov. 1855 i Kjøbenhavn (Holmens Sogn), derpaa havde han Bryllup 31. Okt. 1856 i Holmens Kirke med *Agnete Cathrine Thule*, født 23. Maj 1827 paa Christiansø. Børn 1)—7):
- 1) *Lauritz Flies*, udvandret til Omaha.
 - 2) *Julie Nicoline Nielsine Flies*, født 4. Jan. 1858 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.).
 - 3) *Andreas Peter Christian Flies*, født 13. Nov.

- 1859 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.), Skomager i Kjøbenhavn.
- 4) *Peter Nicolai Flies*, født 17. Okt. 1861 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.)
 - 5) *Clementine Christine Flies*, født 16. Marts 1864 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.), † ugift 1906.
 - 6) *Niels Julius Flies*, født 30. Jan. 1866 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.), Bygningssnedker i Basel.
 - 7) *Emanuel Flies*, født 23. April 1868 i Kjøbenhavn, Lokomotivfyrbøder i Kjøbenhavn.
- d. *Niels Jacob Flies*, født 5. April 1830 i Kjøbenhavn (Holmens Kb.), † ugift paa Almindelig Hospital 1912, Skomagersvend.

DEN YNGRE NULEVENDE LINJE.

Johan Friederich Flies (se foran), døbt 21. Okt. 1760 i Fredericia Michaelis Kirke, Toldbetjent, død 13. Maj 1836 i Helsingørs Hospital, gift 21. Dec. 1792 i Hjemmet i Helsingør (Marie Kb.) med *Anne Margrethe Græbe*, † 23. Aug. 1841, 70 Aar gammel, i Helsingørs Hospital. Søn:

Johan Christian Flies, født 21. Aug. 1793 i Helsingørs Olai Sogn, blev 13. Marts 1821 Kompagnon i Handelshuset Thalbitzer i Helsingør og tog 30. Aug. 1821 Børgerkab som Kommissionær, Løjtnant, død i Sept. 1837 ved et Ulykkestilfælde; gift 16. Maj 1825 i Helsingørs Marie Kirke med *Charlotte Amalie Gradmann*, † 10. Juni 1845 i Horsens. Børn 1—6:

1. *Charlotte Margrethe Flies*, født 14. Feb. 1824, død 11. Maj 1853 i Helsingør.
2. *Frederik Adam Gottlob Flies*, født 9. Okt. 1825 i Helsingørs Marie Sogn, død dær 28. Marts 1827.

3. *Amalia Flies*, født 1. Nov. 1826 i Helsingørs Marie Sogn, er død; hun ægtede 15. Feb. 1850 i Kjefflinge, Malmøhus Len, Landmand *Oscar Leonhard Andersson* fra Wadensjö. Børn a—e:
 - a. *Ida Maria Andersson*, født 17. Nov. 1850 i Wadensjö, død ugift.
 - b. *Johan Christian Frederik Andersson*, død ugift.
 - c. *Carl Oscar Andersson*, født 7. Juli 1853 i Wadensjö, Adjunkt i Lund.
 - d. *Alma Caroline Cecilie Andersson*, født 20. Feb. 1855 i Wadensjö, nu Fru *Tecktonius* i Los Angeles, Californien.
 - e. *Louise Fredrique Andersson*, født 25. April 1856 i Wadensjö, nu Fru *Tecktonius* i Grisslehamn, Sverige.
4. *Sophie Frederikke Flies*, født 23. Nov. 1827 i Helsingørs Marie Sogn, død dær 28. Dec. 1833.
5. *Caroline Gerhardine Flies*, født 29. Juli 1829 i Helsingørs Marie Sogn, død dær 19. Juni 1830.
6. *Frederikke (Rikke) Flies*, født 12. Aug. 1830 i Helsingørs Marie Sogn, død 14. Feb. 1886; gift 19. Okt. 1861 i Sorø med Oberst, Departementschef i Krigsministeriet *Frederik (Fritz) Ferdinand Jacobi*, død 1900.
 - a. *Johannes Peter Wilhelm Flies Jacobi*, født 29. Sept. 1865, Generalmajor, Generalinspektør for Fodfolket.
 - b. *William Amely August Flies Jacobi*, født 19. Marts 1869 paa Frederiksberg, prakt. Læge i Vester Skerninge.
 - c. *Fritze Ida Jacobi*, født 4. Juli 1871, gift 1900 med Fuldmægtig i Københavns Byret *Hans Peter Langkilde*, født 6. Feb. 1871 paa Juelskov.
7. *Augusta Flies*, født 15. Okt. 1836 i Helsingørs Olai

Sogn; gift 22. Dec. 1871 i Hjemmet i Kjøbenhavn med *Sofus Nikolai Christian Nielsen*, død 1. Sept. 1879 i Kjøbenhavn.

Dette er, hvad der foreløbig vides om Erich Matfeldts fædrene Slægt. Som man ser, kendes kun én Linje. Endnu mindre kender vi til den mødrene Familie, kun ved vi, at Erich Matfeldts Moder, Maria Elisabeth Gedding, var Datter af Kaptajn Erich Bensen Gedding, efter hvem han var opkaldt. Kaptajn Gedding var født omtrent 1692 og begyndte sin militære Løbebane 1718 som Fændrik ved Dragonerne, 1723 blev han som Løjtnant forsat til 1. jyske Regiment, 1740 blev han Premierløjtnant ved Garnisonskompagniet i Fredericia og 15 Aar senere karakteriseret Kaptajn (*Hirsch's Militærpersonalia*). Han blev begravet 19. Nov. 1757 fra Fredericia Michaelis Kirke, 65 Aar og 5 Maaneder gammel. Hans Hustru hed Giertrud. (Refererede Sager $\frac{1}{5}$ 1754 § 10). Foruden Erich Matfeldts Moder var der i hvert Fald endnu en Datter, Ellen Marie Gedding, der levede ved Folketællingen 1787, 67 Aar gammel i Fredericia og havde sin Søsterdatter, Erich Matfeldts Søster, Margrethe Christine, boende hos sig. Hun er uden Tvivl den Jomfru Gedding, der begravnes 68 Aar gammel 31. Maj 1788 fra Fredericia Trinitatis Kirke.

Som man ser, er der langt igen, inden man har fuld Rede paa alle Erich Matfeldts Arvinger. Om ham selv er det kun lidt man ved. Ved Moderens Død 1780 var han i Kjøbenhavn og gik 1781 fra Arv og Gæld efter Forældrene. Det er derfor nok muligt, at han her kan have haft en Forbindelse med Ingeborg Nielsen Muus og kan være Fader til hendes 6. Juni 1782 paa Fødselsstiftelsen fødte Søn Haus Eriksen, hvis Fødsel ko-

stede Moderen Livet. Han døde 29. Okt. 1853 i Høsterkøb, og blandt hans Efterkommere har der holdt sig en haardnakket Overlevering om, at Erich Matfeldt var deres Stamfader; nogen praktisk Betydning har det imidlertid ikke, thi som „uægte“ Barn har Hans Eriksen ikke nogen Arveret efter Erich Matfeldt. Denne drev først Handel i Trankebar, men da denne Koloni overtoges af Englænderne, kom han til Colombo paa Ceylon. I Trankebar havde han tjent sig Penge ved Handel med sine Landsmænd. Da han nærede Ønske om at indtræde i engelsk Civiltjeneste, sendte Colombos Guvernør ham til Point Pedro, hvor han ogsaa 30. Okt. 1806 blev ansat som „sitting magistrate“ (Ϸ: Dommer i Funktion) og døde 23. Okt. 1811 som „Magistrat and Custom Master (Dommer og Toldembedsmand). Med Familien i Danmark havde han vedligeholdt brevlig Forbindelse en kort Tid, men ved Søsteren Grethe Duches Død i 1825 oplyses det, at der ikke er hørt fra ham i 30 Aar (Nørvang-Tørrild Herreds Skifteprotokol 1825—28, fol. 114). Hans Efterladenskaber beløb sig til £ 636, i 1866 var Værdien af Boet, med paaløbende Renter steget til £ 3,814, idet Formuen i Henhold til en Højesteretsordre blev holdt under særskilt Bestyrelse i „the Orspans Court of Ceylon“. En Advokat Rosaz i London, der havde faaet Nys om Sagen gennem Breve og fra en Bekendtgørelse i Aviserne paa Ceylon, henvendte sig i 1871 til det danske Udenrigsministerium, og dette efterlyste Arvingerne i Aviserne, og da man herhjemme gik ud fra, at Erich Matfeldt var et paataget Navn, meldte der sig en Mængde Arvinger, der havde haft Slægtninge, der var forsvundet i Udlandet. Man regnede ud, at den oprindelige Arv, hvis Størrelse man ikke kendte, hvert 17de Aar havde fordoblet sig og nu var løbet op i Mil-

lioni, men man havde glemt at regne med, at der paa Ceylon er en særlig Lov, der siger, at der ikke kan gøres Fordring paa Renter til et større Beløb end Hovedstolen, og de nogle og tyve Tusinde kan det næppe betale sig for de danske Arvinger at faa hjem, dels fordi de først maa føre Sagen paa Ceylon, hvad sikkert vil koste mange Penge, og dels fordi de er saa mange til at dele. Og dog, før de kommer hjem, faar den jyske Raadmandssøn, der blev Magistratsperson paa Ceylon og maaske paa denne fjerne Ø har omplantet sine Erfaringer fra Barndom og Ungdom om dansk Retspleje, næppe Lov til at hvile med Fred i sin Grav.
